



VROME HERINNERING AAN
MEVROUW

Machteld COUTUER

echtgenote van
Michel DE LATTE

geboren te Nederbrakel op 8 augustus 1934
en godvruchtig overleden in het
O.L.-Vrouw ziekenhuis te Aalst
op 18 november 1989.

Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.
Lid van K.A.V. en Karischmatische vernieuwing
groep „Ster der Zee” Aalst.

Michel DE LATTE,

Robbrecht DE LATTE,

Carla DE LATTE,

Irmgard DE LATTE,

Emmy DE LATTE,

Jozef COUTUER - MEGANCK(†),

De families COUTUER, DE LATTE, MEGANCK,
en VAN DEN NESTE,

danken voor de bliken van medeleven
en gebed bij hun rouw.

Te vroeg eilaas, voor ons, is zij gestorven,
voor hare man, voor iedereen
die weet hoe goed zij was, hoe onbedorven
van zeden, al van kindsgebeen!

Zij wist de weg te kerkewaart te vinden,
des morgens vroeg, en 't zonsopstaan
voorkwam zij, biddend, bij de welbeminde,
naar wie zij is te gast gegaan.

Te vroeg eilaas, voor ons! Naar heur gedachten
was 't niet te vroeg, was 't niet te laat:
wat God wil, dat alleen was heur verwachten;
wat God wil wilde zij. Zo staat 't

in 't groot gebed, dat duizendmaal gebeden,
zij stervend zei: „Uw wil geschied”
als in de hemel op de aarde!” Heden,
is 't uw behaag, o Here, spaar mij niet!

Zij stierf gerust, getroost, en vast gelovend
dat sterven erven is, voorwaar,
en vrijgevochten zijn van 't alberovend,
van 't albedervend zielsgevaar.

Zij stierf gerust, en wacht alreë de stonden
dat zij en man, en vriend, en al,
die zij gesticht heeft hier, eens weergevonden,
daar, en voor goed, herkennen zal.

Vaarwel, dan, edele ziel, gekend van genen,
tenzij van God, en van misschien
een vriend of twee, onvals, die wenen
omtrent uw graf — Tot wederzien!

Guido Gezelle

begr. den tandt - druk. van boxstael