

« Ik ben de verrijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven ; en al wie leeft in geloof aan Mij zal in eeuwigheid niet sterven ». Moge dit Paasmysterie, de verrijzenis zich aan haar voltrekken.

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Martha COUTUER

echtgenote van de Heer
Jules BRAECKMAN

geboren te Nederbrakel op 22 mei 1922
en thuis overleden te Brakel op 21 april 1990,
gezaafd met de HH. Sakramenten der zieken.

—
Lid van de Bond der gepensioneerden (KBG).
Lid van de KAV.

God, wij willen tot U spreken nu.

Eenvoudig is het niet : ons hart is moe en droevig ons gemoed. God, over moeder willen wij tot U spreken nu.

Gij weet hoe gans haar leven was : zwaar van kommer, last en zorgen, maar licht ook door de kracht van trouwe liefde.

Gij weet hoe groot haar zorg was voor haar kinderen, hoe verheugd zij was als ze kon zien dat het hen goed ging en dat de band van eenheid en vertrouwen bleef bewaard.

Gij weet hoe ieder kind en kleinkind in haar werd overdacht opdat het groeien zou tot schone, diepe menselijkheid.

Gij weet hoe sterk haar levensdrang was, tot het einde toe verloor ze nooit de moed en de wil om te overleven ; Gij weet hoe ze vele zorgen, pijn en leed in eigen hart verkropte om een ander niet te bedroeven.

Gij weet vooral hoe het geloof in U haar nooit verlaten heeft en hoe zij vol aanvaarding

was, ook de laatste weken en dagen van haar leven.

God, over dit alles willen wij U spreken nu : laat niets verloren gaan van al het goede dat in haar aanwezig was ; ga voorbij aan het verkeerde en vergeef wat zondig was.

God, voor moeder willen wij U danken nu : vooral wat zij ons gegeven heeft, voor haar voorbeeld van eenvoudig stille arbeid, van vreugde en optimisme ondanks het vele lijden, voor haar moederlijke liefde, voor haar geduld, grenzeloze zorg, kommer en genegenheid, voor zoveel dat wij niet kunnen noemen.

Beminde echtgenoot, we hielpen elkaar aan de opvoeding van onze kinderen. Samen werkten we, aan de opbloei van ons bestaan. Heb moed nu ik niet meer bij u ben, betrouw op God, Hij zal u niet verlaten. De vriendschap van de kinderen en kleinkinderen zal uw leed verzachten. Dank om uw liefde.

Lieve kinderen en kleinkinderen. Sta vader bij in deze dagen, leef in vriendschap en draag zorg voor elkaar waar het kan, blijf trouw aan elkaar. Dank om jullie genegenheid.

Lieve familie en vrienden. Ik verlaat u niet. Laat de band van liefde en genegenheid bestaan over de dood heen.

God, geef moeder rust en vrede nu en laat haar vanuit Uw Vaderhuis voor ons een zegen zijn.

†

De families COUTUER, FLAMEZ,
BRAECKMAN en D'HAUWERS,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

—
Uitg. : BVBA BRAECKMAN - (055) 42 26 24
Rouwleiding : A. Marroyen - (055) 42 26 08