

†

DANKBARE HERINNERING

AAN MEVROUW

Margareta COUTUER

echtgenote van de Heer Jozef Van den Dooren.

Geboren te Nederbrakel op 2 maart 1916 en godvruchtig overleden in het Burgerlijk Ziekenhuis te Ronse op zondag 22 december 1991, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

In de verwachting dat ze nog het kerstgebeuren, de geboorte van God onder de mensen zou mogen meemaken, is zij in stilte van ons heen-gegaan. Na een leven van arbeid en zorgen, van pijn en verdriet, van vreugde en geluk, is ze nu de andere weg gegaan van dood naar leven. Zoals wij het Kerstekind neerleggen in de kribbe, zo leggen wij haar leven in uw handen, God.

Gij kent de mens het best, zijn goede wil en zijn toewijding. Gij bemint de mens tot het uiterste.

Wij vragen U : « Wees haar barmhartig en moge zij nu het eeuwig geluk vinden bij U ».

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, ik heb van u allen veel begrip, zorgen en goedheid ondervonden tijdens mijn lange ziekte. Wat kan ik anders zeggen dan « dank U » en de wens uitspreken dat de kerstvreugde een plaats krijgt in uw verder leven.

Beste familie en vrienden, ik ben u allen zeer dankbaar voor uw trouwe vriendschap en uw gebeden. Blijf mij indachtig in uw gebed.

Namis : vrijdag 10 januari 1992 om 19.30 uur.

Voor uw bliken van kristelijk medeleven en gebed danken U :

de families COUTUER, VAN DEN DOOREN,
VAN DE CAPELLE, HERREGODTS.

Druk. L. De Ruyver - Brakel
Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel