

Welzilig is de sterveling,
die nooit in kwade wegen ging,
maar die zijn leven dag en nacht
Gods wet bewaard heeft en betracht. G. G.

†

In het mariaal jaar 1954, op 9 Juli, in het Klooster
van het H. Hart van Jezus der Carmelietessen te Ath.
ontsliep godvruchtig in de Heer :

Eerwaarde Zuster

Martha van de Heilige Familie

in de wereld

Juffrouw Hortense Coutuer

in haar 63-ste levensjaar en het 34-ste harer professie.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wat komt een mensenleven in een grote
verscheidenheid voor! Op hoeveel verschil-
lende manieren beoordeelt men niet het leven.
Er zijn er die alles verwachten van dit aardse
bestaan, en daarom geen zin of verlangen
hebben naar een bovenaards eeuwig leven.
Er zijn er die het vergankelijke ervan zo door-
schouwen dat ze met Gods genade, iedere
voldoening van dit aardse leven kunnen ver-
zaken om biddende te wachten op de vreugde
van de Heer in de zalige eeuwigheid.

De eerwaarde zuster was naar het getui-
genis van haar medezusters die haar tot het
laatste hebben bijgestaan, een waar toonbeeld
van streng en boetvaardig religieus leven.
O. L. Heer heeft haar tot dit strenge klooster-
leven geroepen, gewis omdat haar gebeden en
sacrificies nodig waren voor zondaars die

alleen O. L. Heer kent. Edelmoedig is ze op
de uitnodiging van O. L. Heer ingegaan en
even edelmoedig, tot het laatste toe, heeft ze
het offer van haar leven gebracht voor het
geestelijk welzijn van anderen. Ze had de
moed met vreugde haar Jezus te bedanken,
omdat haar leven eindigen mocht in groot
lijden.

Dierbare Broeders, Zusters en familieleden
treurt niet om mijn heengaan. Om mijn ster-
vensuur te beleven zoals ik het verlangd heb,
heb ik mijn leven aan God geofferd. Wie zijn
leven geeft voor de anderen, bemint de an-
deren en dwingt O. L. Heer tot een rijke
beloning. Die beloning heb ik thans gekregen
De Heer heeft mij bij zich geroepen, tot de
vreugde van de hemel. Ik blijf voor U bidden
en ten beste spreken bij de Heer opdat we
allen zonder een uitzondering elkaar mogen
weezien voor altijd.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

300 d. afl.