



*Ik verlaat hen die ik liefheb  
om hen te ontmoeten die ik liefhad.*

Dankbare gedachtenis aan

Mevrouw

## MARIE-IRMA COUVREUR

echtgenote van wijlen de Heer RICHARD DELAERE

geboren te Roeselare op 14 juni 1900  
en in haar 98<sup>e</sup> levensjaar zachtjes in de Heer onslapen  
in het rustoord 'Gulle Heem' te Gullegem  
op 21 december 1997,  
gesterkt door het zieksacrament

—  
Onze dierbare moeder is een voorbeeld geweest voor allen die haar gekend hebben. Met een grote geest van geloof en diepe vroomheid richtte zij haar ganse leven naar God en bleef met Hem verenigd in voortdurend gebed.

Zij was een goede echtgenote en een goede moeder, die zichzelf vergat om zich in stille eenvoud en onuitputtelijke edelmoedigheid te wijden aan de zorg van haar gezin. Met een glimlach op het gelaat, de glimlach van een vredige ziel, is zij door het leven gegaan, zacht en goed, medelijdend, hulpvaardig voor allen die in droefheid of nood waren.

Met vader heeft zij samen veel en hard gewerkt voor hun gezin. Van al haar kinderen en kleinkinderen heeft zij veel gehouden en voor hen heeft zij steeds goed gezorgd.

Zij werd gelouterd door een lang lijden van meer dan 20 jaar dat zij zo geduldig en vol overgave heeft gedragen. Ze vond haar grote kracht in het bidden van de paternoster, die haar onmisbaar was. Ja, ze was een goede moeder om van te houden.

Met vader, Marcel en Andre blijft zij in de hemel nu voor haar kinderen, kleinkinderen en familie zorgen.

En gij allen, blijft me indachtig bij het Heilig Misoffer en in uw gebeden.

Wij danken onze goede moeder en zullen haar nooit vergeten.

Heer wij vertrouwen deze in goede moeder aan U toe, neem haar op in het Vaderhuis en ontferm U over haar in uw grenzeloze barmhartigheid.

—  
Eerwaarde Zuster Irene DELAERE,  
Gilbert en Christiane DELAERE-MEGANCK,  
kinderen en kleinkinderen,  
Frans en Bea DELAERE-DEFOSSEZ,  
kinderen en kleinkinderen,  
Walter en Elisabeth CNEUDT-DELAERE,  
kinderen en kleinkind,

de families COUVREUR-MOERMAN,  
de families DELAERE-NOPPE

*danken U voor uw gebeden  
en bliken van christelijke deelneming.*