

Goed sterven is met Christus leven !

†

Gedenk in uwe gebeden
de ziel van de heer

Michel, Antoine Couvreur

weduwnaar van mevrouw
GABRIELLE HANNON

geboren te Zarlardinghe op 27 september
1904 en godvruchtig overleden te Geraards-
bergen in het stedelijk ziekenhuis op 24
juli 1979, versterkt door het H. Sacrament
der zieken.

De families Couvreur, Hannon,
Labie, Collier

danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Deze eenvoudige man was rechtschapen
en vreedzaam van inborst. Zijn dood is
stil geweest als de stille oude dag dien
hij mocht genieten. Maar geen nood !
Deze is de grote troost dat hij op het
stervensuur goed was voorbereid om voor
de Heer van leven en dood te verschijnen.
Wij bidden U dan, o Heer, ontsla uw
dienaar van zijn fouten, opdat hij op de
dag der Verrijzenis schittere onder uw
uitverkorenen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik
verwissel het aardse leven met het Eeuwige.
Maar in de geest zullen we steeds
verenigd blijven. Hebt dank voor de wel-
willende zorgen waarmede gij me steeds
hebt omringd.

Mijn dierbare familieleden en vrienden,
ik weet dat gij mij niet vergeten zult in
uw dagelijkse gebeden.

Barmhartige Heer Jezus, geef hem de
eeuwige rust.