

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Albert CRAEYE

echtgenoot van Mevrouw Leona DE POORTERE,

geboren te Elst op 22 september 1915 en godvruchtig overleden te Brakel op 7 juli 1980, gesterkt door het sacrament van de zieken. Lid van verscheidene godvruchtige genootschappen.

De dierbare, die wij betreuren, heeft met veel moed zijn lijden en zware beproeving gedragen, onderworpen aan de wil van God. Hij was een man met een edel hart, een man van geloof en liefde, een goede echtgenoot en vader.

Daarom zal hij, nu de tijd van de beproeving voorbij is, bij de Heer de vruchten plukken van zijn offervol leven.

Vader, uw leven lang hebt gij enkel voor ons geleefd en gewerkt, om ons groot te brengen met het doel dat we het goed zouden hebben. Op het moment dat uw taak volbracht is, worden we gescheiden. Nu we allen ons eigen gezin hebben, zou je kunnen voortleven in alle trots en geluk. Want ons leven en geluk hebben we aan U te danken. Dank zij de zorgen van moeder ben je nog zo lang tussen ons thuis gebleven. Wij zullen blijven leven alsof je nog bij ons bent, want alles hier herinnert ons aan U. Gans

uw leven is voor ons een testament geworden.

Dierbare echtgenote, ik dank U voor de liedervolle zorgen tijdens mijn ziekte. Gij hebt al mijn smarten draaglijker gemaakt door uw steunende aanwezigheid, uw zachtheid en uw onverpoosde zorgen. Ons dagelijks avondgebed zijn de intiemste en gelukkigste momenten uit mijn leven geweest en hebben mij gesterkt om mijn ziekte te aanvaarden.

Geliefde kinderen en k'einkinderen, draagt zorg voor moeder zoals zij voor mij gezorgd heeft. Weest goed voor elkaar en helpt elkaar want de plaats die ik openlaat, moet gij opvullen. Blijft trouw aan uw plichten als kristen, dan moogt ook gij van God het on-eindig loon verwachten.

De families

CRAEYE, DE POORTERE,
DE TEMMERMAN, POT,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk. J. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel