

„Hij is zo rustig ingedut  
zo moe, na al die jaren.  
Hij mocht in schone trouw bewaren  
geloof, dat troost geeft en beschut.  
Wij horen hem nog praten, bidden,  
Hij wandelt blijvend in ons midden.“

†

DIT WEZE EEN VROME HERINNERING

aan

Lodewijk CRAEYE

Hij was geboren te Elst op 21 februari 1905  
en overleed er rustig in de Heer op 18 februari 1992  
nadat hij met volle verstand het sakrament der zieken  
had ontvangen.

—

Lowie was iemand van die generatie waarvan er  
nog weinig bestaan : eenvoudig, zonder veel lawaai  
en zonder veel woorden, content met weinig. Komfort  
of weelde waren hem onbekend. Hij was iemand  
met een diep geloof en met een grote verering voor  
de Moeder Gods. Elke zondag was hij op post in de  
mis. Met zijn bromfiets kon de afstand hem niet  
deren. Zijn leven speelde zich af op de boerderij en  
de steenbakkerij. Hij hield van eenvoudige dingen :  
van dieren en van het werk in de hof. Zo onderhield  
hij nog graag de hof van de paters te d'Hoppe. Tot  
op zijn laatste momenten was hij bezorgd om zijn  
duiven. Zo leefde hij gelukkig met broer en zus in  
de eenvoudige woonkamer waar alles nog gebleven  
was zoals het was. Hij kreeg de genade thuis te  
mogen sterven, omringd van de zijnen. Met hem  
verdwijnt een schoon mens uit ons midden.

Goede vader,  
zoals zovelen die ons zijn voorgegaan  
heeft ook Lowie ons verlaten,  
in volle vertrouwen op U,  
Versterk onze verwachting op een blij wederzien.  
Schenk ons een diep geloof  
dat wij gemaakt zijn om te leven  
en met U te verrijzen.  
Amen.

O.L.Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

Namis : zondag 8 maart 1992 te 10.30 uur.

De families

CRAEYE, DE TEMMERMAN

danken U  
voor de blijken van medeleven  
en kristelijke deelneming in hun rouw.

*Drukk. De Bleekere-De Cubber, Oud.  
Begr. Raoul, Brakel*