

*„Hij werd als een boer op de wereld gezet.  
Hij hield van de aarde en God was zijn vriend.  
Zo heeft hij zijn brood en de hemel verdiend.“  
(Leo Verduyssen)*

†

Met verdriet, maar in dankbaarheid  
nemen we afscheid van

## Victor CRAEYE

Hij was te Elst geboren op 17 januari 1901 en sliep  
zachtjes in op 11 april 1992 te Ronse in de kliniek,  
na bewust het sacrament van de zieken te hebben  
ontvangen.

Victor was een boer in hart en nieren. Hij hield van  
de mensen en van de dieren. De koestal was zijn  
thuis en de koelen waren zijn vrienden. Zijn duivekot  
was zijn verzet. Niets was hem schoner, dan een  
ander een plezier te doen. Hij ging heel graag met  
mensen om. Elke avond trok hij het huis uit bij  
vrienden en geburen. Hij had alleen maar vrienden.  
Met zijn ijzersterk gestel was geen werk hem te veel.  
Hij heeft stenen gebakken, hij heeft klompen gesne-  
den, hij heeft de grond bewerkt. Hij wist ook veel en  
had een buitengewoon geheugen. Zijn optimisme  
haalde hij van boven, want Victor was een vroom en  
diepgelovig man, die elke zondag op post was en  
zich ook daar, in de kerk, dienstbaar wist te maken.  
Met hem verliest Elst een wijze man en een schoon  
mens.

„Wij weten het :  
als de tent, die onze aardse woning is, wordt neer-  
gehaald,  
heeft God voor ons een woning bereid :  
een onvergankelijke, niet door mensenhand ver-  
vaardigd huis,  
om daar voorgoed te wonen.“

(Paulus aan de Korintiërs)

Goede God,  
het leven van Victor  
was een geschenk aan ons.  
Gij hebt het van ons teruggenomen,  
rijker en gaver,  
door de trouwe vervulling van zijn aardse taak.  
Omgeef hem met het licht van uw eeuwigheid,  
waar duizend jaren zijn als één dag.  
Laat ons eenmaal verenigd worden met hem,  
die wij zo graag  
nog langer in ons midden hadden gehad.  
Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Madeleine, wij waren lang gelukkig samen. Wezen  
wij de Heer daar dankbaar om. Wij laten u niet  
alleen.

Namis : zondag 10 mei 1992 te 10.30 uur.

## De families CRAEYE, DE TEMMERMAN

danken U  
voor de blijken van medeleven  
en kristelijke deelneming in hun rouw.

*Drukk. De Bleekere-De Cubber, Oud.  
Begr. Raoul, Brakel*