



TROOSTVOL AANDENKEN
AAN MEVROUW

ANNA CRAEYVELD

weduwe van de heer
MARCEL RAVEEL

geboren te Machelen-Leie op 22 december 1911
en godvruchtig overleden in het U.Z. te Gent
op donderdag 5 september 1996
gesterkt door de ziekenzalving.

Romuald RAVEEL

Ronald en Marijke RAVEEL - BAELE

haar kinderen

Ilse RAVEEL

haar kleindochter

evenals haar zusters,
schoonzusters en schoonbroers,
neven en nichten

en de families

CRAEYVELD - RAVEEL - DE WAELE en

DHAENE

danken u oprecht om de steun van uw gebed.

Begravenissen-Funerarium De Boever-Drijjoel
Kouter 56 Deinze - Tel. 09 / 386 30 64

Druk. Gontran Voet Machelen - Tel. 09 / 386 25 63

Ons moeder is vrij onverwacht op hoge
ouderdom gestorven, maar voor ons toch veel te
vroeg. Wij voelen het afscheidnemen heel sterk
aan.

De grote troost ligt echter niet zo zeer in de
lengte van haar leven, maar in de kwaliteit van
haar leven.

"Haar kinderen zijn fier op hun moeder... Vele
flinke vrouwen kunnen er zijn, maar gij moeder
overtreft ze allemaal..." (Boek der spreuken).

Heel haar leven heeft zij zich ingezet en was zij
bekommerd om het gezin.

Zij heeft gezorgd voor haar ouders, ze heeft ze
opgevangen en bij haar aan huis een thuis
gegeven.

Haar echtgenoot, veel te vroeg en een zoon op
jonge leeftijd gestorven, hadden haar leven
zwaar belast. En toch heeft zij niet geklaagd,
maar de zware last van het lijden gedragen.

Heel haar leven heeft zij immers gewerkt tot op
de dag van haar pensioen.

Moeder heeft de wereld niet gewonnen, de
sterren niet bestormd, maar de taken hebben
haar leven verdeeld.

Die moeder, die vrouw, geven wij nu uit handen.

"Nu bent u tot uzelf gekomen,
jaarringen sieren uw gelaat..."

U keert terug tot wie u was,
een vrouw alleen,

ontdaan van bloesem en van blad,
scherper getekend aan de hemel". (J. Zijlstra).

Moge zij nu voor altijd de rust vinden in het land
der levenden bij God, de Heer !