

Ik ben de verrijzenis en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij gestorven. H. Joh. Ev.

† BID VOOR DE ZIEL †

VAN MIJNHEER

IVO CRAEYVELD

Weduwnaar van Mevrouw

IRMA VAN DORPE

geboren te Machelen op 14 September 1873 en godvruchtig overleden in de St. Vincentius kliniek te Deinze op 4 Mei 1956, versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Rustend Onderwijzer

Vereerd met het bijzonder Landbouw ereteken eerste klas

Lid van de Xaverianenbond

Het leven van Meester Ivo was een schoon gevuld leven, hij stond in dienst van de jeugd. En de talenten, die de Schepper hem schonk, stelde hij verder ten dienste van den evenmens. Langen tijd was Meester Ivo de spil van de Culturele en Sociale actie van den Boerenbond. Zo stond deze man in dienst van zijn volk en van O. L. Heer. Hij voelde mee met zijn mensen, hij kende zijn parochie en was een behulpzaam man, waarop men nooit tervergeefs beroep kon doen. God zegende hem met een hoge ouderdom en zijn afsterven was een stil heenglijden van deze wereld na voltooide arbeid naar een andere wereld, waar God hem belonen zal voor zijn verdienstelijk leven.

Beminde dochter, ik ben moeder gaan vervoegen in den hemel. Heb dank voor uw jarenlange toewijding en zorgen. Met moeder wil ik verder over U waken en voor U bidden. Vergeet ons niet in uwe gebeden.

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.

zijn dochter

Mejuffter Astrid CRAEYVELD,

Mevrouw Weduwe Hector VAN DORPE-HAUMAN,

Mevrouw Weduwe Jules MAES-VAN DORPE en kinderen,

Mevrouw Weduwe Emiel NACHTEGAELE-VAN DORPE en kinderen,

Mijnheer Kamiel VAN DORPE-VAN ASSCHE kinderen en kleinkinderen,
zijn schoonbroeder en schoonzusters

De Familiën CRAEYVELD, VAN DORPE, ROBBENS en DE WEERDT,

Diep getroffen door de blijken van
deelneming danken U van harte.