

Laat nu je lieve handen rusten,
ze hebben al genoeg gedaan,
zij sleepten 's levens last en lusten,
en brachten altijd liefde aan.



AANDENKEN AAN

DE HEER

RICHARD CREVE

weduwnaar van Mevrouw EVELINE DE VEIRMAN.

Geboren te Eksaarde, op 24 maart 1899
en er overleden op 13 oktober 1985,
Voorzien van het H. Sakrament der Zieken.

Lid van de Bonden der Gepensioneerden.

—

Het is moeilijk te zeggen wat een vader is.
Wonder, nu eerst dringt tot ons ten volle door,
wie de dierbare overledene voor ons is ge-
weest, wat hij gezegd en gedaan heeft. Zijn hele
leven was rijk aan eenvoudige goedheid en
zorgzame werkzaamheid.

Toch leeft er binnen ons, dieper dan de pijn
om het verlies van deze goede man, de stille
vreugde en de grote dank om al het schone
en het goede dat hij voor ons gedaan heeft,
omdat hij geleefd en gewerkt heeft met de
totale inzet van heel zijn persoon voor zijn
echtgenote en zijn kinderen en allen die hem
dierbaar waren.

Hij was een wijs man, een voorbeeldig vader
en een gelovig mens, die in zijn geloof de
sterkte vond en de steun voor zijn leven.
Vader, uw leven blijft een lichtstraal voor ons.
Uw leven willen wij, uw kinderen en kleinkin-

deren, vóórtleven, dankbaar om alles wat gij
voor ons gedaan hebt. Wij zullen proberen om
met Gods genade en met uw voorspraak bij de
Heer, dat leven van U waar te maken en zo
uw leven en sterven ook voor ons zinvol te
maken.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik heb het
geluk gehad een hoge ouderdom te mogen be-
reiken en lang gezond te mogen blijven. Maar
aan elk leven komt een einde. Ik dank u voor
zoveel attenties, zoveel begrip en meeleven.
Uw dagelijkse en talrijke bezoeken, uw opbeu-
ring en goede zorgen de laatste jaren van mijn
leven waren voor mij telkens een nieuwe kracht
om met moed en geduld de kwalen van de
ouderdom te verdragen. Vanuit de hemel blijf
ik samen met moeder over u waken en voor u
bidden. Blijft ook gij mij steeds gedenken in
uw gebeden.

Beste familieleden en vrienden, vaart allen wel
en tot weerziens bij God.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.



De families Creve, De Veirman, Naudts en Peeters

danken U voor Uw medevoelen in hun rouw.

Begrafenissen P. Baert, Eksaarde - Tel. 46 80 03
Druk. De Maesschalck, Eksaarde - Tel. 46 83 64