

Vader wou bewust sterven. Die laatste levensdaad was zijn meest edele.

BID VOOR DE ZIELEZALIGHEID VAN

Dokter Prosper CRIEL

Huisarts te Merelbeke-Flora.

echtgenoot van Mevrouw

Jeanne BERNAERT

Geboren te Lochristi op 11 juni 1912
en godvruchtig overleden te Sion
(Zwitserland) op 21 februari 1976.

«Nu is hij binnengetreden in de heerlijkheid van de Vader, bij wie geen verandering bestaat of schaduw van wisselvalligheid. (Jak. I,17).

De hartvang die zovelen beloert en de meest aktieven onverhoeds neervelt, heeft ook deze werksame geneesheer getroffen en uit de kring van zijn schoon gezin, van zijn zieken en zijn vrienden weggerukt.

Dokter P. Criel was een waardig huisarts, toonbeeld van onkreukbaar medisch plichtsbefef, die zijn roeping oprecht beleefde. In vele huizen was hij de begripende raadsman, altijd rechtlijnig en konsekvent. Dag en nacht heeft hij gezwoegd. Wie zou er niet fier zijn op zo 'n man, vader, geneesheer en vriend, zonder schroom maar ook zonder vertoon? Had Vlaanderen maar meer huisartsen zoals hij, dan was het rijker aan de schoonmenselijkheid waaraan het nood heeft.»

Vake,

Stille, lieve man die door liefde beziel, uw levensweg zijt gegaan.

Uw liefde voor Moeke, intens, onaangestast en nooit verbleekt,
Uw liefde voor ons, uw kinderen, die ge steeds geleid en gesteund hebt,
Uw liefde voor uw zieken,
Zij allen hebben uw leven getekend.

Eenvoudige, sobere man die nooit hebt toegegeven aan de hang en zucht naar ijdele weelde, die steeds klaarstond voor allen en die uw ganse zijn als zo vanzelfsprekend aan iedereen gaf.

Eerlijke man, die meer mens zijt geweest dan een ander, doorvlamd van ideaal, wilskracht en waarheidsdrang.

Vake, zelfs al kon u soms hard zijn, soms iets te hard voor uzelf, uw leven en uw sterven hebben ons verrijkt. Wij die het sublieme ogenblik van uw dood hebben mogen meemaken, zijn nog meer verrijkt en gesterkt dan de anderen. Uw schone laatste uren waarin ge mens, echtgenoot, vader en geneesheer in de rijkste betekenis waart, waarin ge in volle bewustzijn, met uw klare kijk en met uw enorme kenmerkende wilskracht, de harde strijd tegen de dood hebt gestreden, zijn nu voor ons een steun en een leidraad.

Uw grote liefde die in die uren tot ons kwam, zijn een licht in het grauwe van het verscheiden. Uw dood heeft u nog meer in ons gebracht, nu leeft ge nog meer met ons door uw stille, liefdevolle en sterke mens-zijn.

Schone, edele man, dank voor alles, dank voor uw liefde, uw leiding.

Rust nu eindelijk in vrede, in uw Vlaamse grond en in de armen van God, in wie ge steeds hebt geloofd en die ge steeds hebt gevolgd.