

Zie hier ben ik, o Heer, Gij hebt mij geroepen.

**BID VOOR † DE ZIEL**

van Mijnheer

**MICHEL CROES**

echtgenoot van

**Mevrouw Angèle DE CUBBER**

geboren te Erwetegem, den 3 Maart 1923 en godvruchtig overleden te Opraekel, den 12 Oogst 1947, voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden.

Mijn God ! waarom ontrukkt Gij een zoo jonge man aan de tedere liefde zijner pas enkele dagen gehuwde echtgenote ! waarom onttrekt Gij die kristene zoon aan zijn goede ouders ? Geheim, diep geheim !... Ik buig het hoofd en vol eerbied roep ik uit... « dat Uw wil geschiede, o mijn God ! »

Door voorbeeldige kristene ouders opgevoed, was zijn droom nu ook vervuld, een kristen huisgezin te stichten. De toekomst lachte hun tegen : door wederzijdse liefde en werkzaamheid zouden zij den wil van God in hunnen huwelijkstaat volbrengen. Daarom hadden zij den zegen van God over hunnen nieuwen levensstaat afgesmeekt. Doch de Heer had er anders over beschikt. Een onvoorzien ongeluk brak die band van liefde, van vrede en geluk.

Diepbedroefde Echtgenote, duurbare Ouders en Familie, groot is uw droefheid om mijn zo vroeg en onverwachts heengaan. Doch stelt al uw betrouwen op God want bij Hem alleen is troost te vinden, wij zien elkaar terug in den hemel. Intussen vergeet mij niet in uw gebeden, en gij bijzonder Eerw. Zuster Maria-Jozefa gedenk mij in uw H. Communiën

Genadige Heer, geef hem de eeuwige rust.

De familiën CROES, DE CUBBER en SCHAILLÉE,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene,*

**DANKEN U.**