

Heer in uwe handen beveel mijn geest.

†

ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

Alberta CROMBÉ

echtgenote van de Heer

Omer DE VOS

geboren te Volkegem op 4 juni 1897 en
godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 1 april 1974. Bediend met de H.
Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga.

Heer, wij zouden ondankbaar zijn als
wij alleen treurden om haar heengaan
en U niet erkentelijk waren omdat Gij
ons zo een moeder hebt gegeven.

Zij heeft haar leven lang zich gege-
ven voor haar man, kinderen en klein-
kinderen. Haar vreugde en geluk was
het hen de weg van eer en deugd te
zien bewandelen en ze gelukkig te
weten in hun gezin.

De beproevingen van het leven ble-
ven ook niet weg ; maar ze trachte die
te verhelpen door kalme toewijding.

Duurbare echtgenoot, kinderen en

kleinkinderen, vaart wel en hebt dank
voor uw genegenheid en bijstand. Blijft
elkander genegen en behulpzaam.

H. Amelberga, beschermheilige, bid
voor ons.

Hr Omer DE VOS, haar echtgenoot ;
Hr en Mw G. PENNING-DE VOS en
kinderen Nello, Johan, Nelly en
Kathelijne,

Hr en Mw M. DE MERLIER-DE VOS,
Hr en Mw M. LAMIROY-DE VOS en
zoon Denis,

Hr en Mw A. DE VOS-VAN STEEN-
BRUGGE en dochter Marleen,

Hr en Mw J. DE COCK-DE VOS en
kinderen Hendrik, Filip en Lieven,
haar kinderen en kleinkinderen ;

De families CROMBE, DE VOS,
VANDEN ABEELE en DE VOS,

**danken U van harte voor de blijken van
kristelijke deelneming in rouw en gebeden**

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine