

Ten paradijze geleiden U de engelen.

†

TOT VROOM AANDENKEN

aan Mevrouw

**Agnès CROMBEEN**

echtgenote van de Heer

**Luc MICHELS**

geboren te Wetteren de 26 maart 1945 en in de Heer  
ontslapen te Gent de 19 december 1984, gesterkt door  
de HH. Sakramenten van de zieken.

Moeder is van ons heengegaan; doch haar moeder-  
lijke zorgen zullen we blijven ondervinden, want ons  
verlaten kan zij niet.... Zij leefde onder ons als een  
engel van goedheid.

Zij heeft haar geloof beleefd en zich aan haar gezin  
gegeven met de volle tederheid van haar moeder-  
hart. Altijd is zij bezorgd en bekommerd geweest  
voor haar geliefden, en in het gebed en in een  
onwankelbaar vertrouwen in de Goddelijke Voor-  
zienigheid vond zij de kracht en de berusting om de  
tegenheden van het leven te dragen. Eerst nu ze ons  
ontvallen is, zullen we maar best gaan beseffen wat  
ze voor ons allen is geweest. Daarom zal zij blijven  
voortleven in ons hart als een liefdevolle moeder.

Dierbare echtgenoot, lieve kinderen, ouders, schoon-  
ouders, schoonbroer en familie, hebt innig dank voor  
uw liefdevolle zorgen, uw grote genegenheid en uw  
liefde. Ik ga U voor, maar mijn liefde voor U allen  
sterft niet. Blijven we samen bidden opdat de Heer  
ons allen eens verenige in zijn vrede.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Heer Luc MICHELS;

Jongeheer Rudy MICHELS,  
Jongeheer Eddy MICHELS,  
Jongeheer Ronny MICHELS,  
Mejuffrouw Christina MICHELS;

De Heer en Mevrouw  
Roger en Gilberte CROMBEEN-RASSCHAERT;

De Heer en Mevrouw  
(Jozef MICHELS†) Georges en Rachel VANDEN  
HAUTTE-GLAS;

De Heer Marcel MICHELS;

De families CROMBEEN, MICHELS, RASSCHAERT,  
GLAS;

danken voor de blijken  
van genegenheid en deelneming  
hun betoond in de rouw die hun zwaar treft.

Drukkerij De Bleeckere, Oudenaarde.  
Begravenissen D'Hondt.