

† Heer, in uw handen beveel ik mijn  
geest!

Bid voor de ziel van

## Livien Crombez

echtgenoot van **ALIDA MISPELON**

geboren te Handzame op 8 februari 1892  
en er godvruchtig overleden op  
7 maart 1978 voorzien van de laatste  
H.H. Sacramenten.

Oudstrijder 1914-1918. - Eredeken van de  
Arbeid. - Erevoorzitter A.C.V. - Voorzitter  
N.S.B. - Ondervoorzitter K.B.G.

Zijn leven was één streven naar - en  
één verdedigen van recht en gerechtigheid,  
liefde tot de naaste, om elke mens zijn  
levenskansen te geven. Naast zijn huise-  
lijk leven had hij begrepen dat een mens  
roeping heeft tot kerstening van de wereld  
rondom zich. Daartoe is de mens geroe-  
pen om de blijde boodschap van Christus  
tot werkelijkheid uit te bouwen opdat in  
de wereld de gerechtigheid en de rechten  
van de mens verwezenlijkt zouden wor-  
den.

Na een vruchtbaar leven, heeft hij  
gedeeld in het lijden en het kruis van de  
Heer met volle bewustzijn tot het einde  
toe.

Wijs was hij in zijn doorzicht, waarmee  
hij leven en dood wist te situeren of in  
waarde te rangschikken naar het doel van  
zijn bestemming. Doorheen dat alles

straalde zijn geloof in God en de bestem-  
ming van de mens. Aldus doorzag hij de  
tijdelijkheid van het aardse bestaan en  
bereidde hij zich voor op het leven hier-  
namaals; konsekwent daarmee aan-  
vaardde hij de laatste H.H. Sacramenten  
die hem heiligden, om zich bij de Heer  
aan te bieden.

God zegene hem en geve hem het eeuwig  
loon dat hij met zijn dienstvaardig en  
rechtvaardig leven heeft verdiend.

*Dierbare Echtgenote:* God gaf U de  
sterkte om mij te begeleiden en bij te  
staan tot het einde toe. Eeuwige dank om  
uw standvastige liefde. God geve U, ver-  
eenzaming en verdriet te boven te komen.  
Aanvaard de dag die God U geeft en vind  
mij weer in het gebed!

*Dierbare Zuster, Neven, Nichten en  
familie:* Beste dank om uw samenwerking  
en meedelevens, om uw belangloze opoffe-  
ring in mijn verzorging. Uw troost weze  
het weten dat gij mij goed hebt gedaan.  
Bidt voor mij!

*Dierbare Vrienden en tijdsgenoten:*  
Ideaal hebben verheft de mens, maar  
ideaal volhouden, vergt strijd. Mocht mijn  
leven in dit opzicht een aanmoediging zijn.  
Laten wij bidden:

*Akte van Geloof, Hoop en Liefde!*

*De families CROMBEZ-CLAEYS en  
MISPELON-MOMMERENCY*

*hebben uw medeleven  
zeer gewaardeerd.*

---

Druk. Dewilde, Handzame