

Wederom staat een familie, diep-bedroefd rond een geliefde dode ! Als edel en goed mens is hij voorgegaan, met zijn hart op zijn hand, met de rechte waarheid in de mond. Iedere beslissing die hij trof, was de vrucht van zorg en kommer voor het welzijn van zijn echtgenote en kinderen. Zijn gezag was liefde. Hij was te kristelijk, om opstandig te zijn in beproevingen. Hij steunde ten volle op God en was steeds bereid de dood te aanvaarden en vertrouwvol het kruis te aanvaarden. Hij heeft goed geleefd om vredevol te kunnen sterven.

Goede echtgenoot en vader, we hebben samen lang en gelukkig geleefd. De herinnering aan uw verdienstelijk leven zal ons in de toekomst een zoete troost zijn. We blijven trouw aan uw bestendige aanwezigheid onder ons.

God geve zijn ziel de eeuwige rust !

Aandenken aan

Cyriel Crommelinck

Ere-schepen en raadslid
van de gemeente Scheldewindeke.

Lid van de Bond van Gepensioneerden.
Medestichter van de Bond Grote Gezinnen.

geboren te Munte
op 8 april 1887
en overleden te Scheldewindeke
op 22 december 1976.

Zijn vrouw, zijn kinderen
en familie
danken U voor uw gebed.

Soetaert