

In het licht zult gij eeuwig wonen
en leven in het hemels Jeruzalem.
Het Lam op de troon zal u weiden.
Hij wist elke traan uit uw ogen.
De Heer onze God is uw erfdeel.



Wij gedenken dankbaar en gelovig
het leven van

Anna Maria Cromphout

geboren te Geraardsbergen op
23 december 1921 en overleden
te Overboelare op 30 april 1986.

De natuur, de bloemen, planten en
kruiden waren haar lief. Zij hield van
zang en spel. Maar vooral de mensen
gingen haar ter harte : haar werk als
verpleegster en haar plaats in zieken-
bond en bejaardenwerking waren de
kern van haar leven. Te vroeg heeft
zij van dit alles, en van ons, afscheid
moeten nemen. Dank met ons de Heer
voor dit rijkge vulde bestaan. Moge
Hij haar opnemen in zijn rust.

De families Cromphout en Schailleé
danken u voor uw medeleven en gebed.