

De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort
Hij laat mij weiden op groene velden.
Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten,
Hij geeft mij weer frisse moed. Ps. 23



Gedenk in uw gebeden

DE HEER

JOSEPH, ALBERT CROMPHOUT

Hij werd geboren te Erwetegem de 9 januari 1908 en
is godvruchtig overleden te Zottegem de 12 maart 1985
gesterkt door de Sakramenten der zieken.

In de diepte van uw verwachtingen en uw verlangens
ligt uw zwijgende kennis van het hiernamaals;
en als zaden dromend onder de sneeuw
droomt uw hart van de lente.
Verlaat u op deze dromen, want daarin
gaat de poort naar de eeuwigheid schuilen.
Uw angst voor de dood
is als het beven van de herder
wanneer hij staat voor zijn koning,
wiens hand in eerbetoon op hem zal neerdalen.
Toch, is hij zich niet meer bewust van zijn beven?
Alleen wanneer ge drinkt uit de rivier der stilte
zult ge waarlijk zingen.
En wanneer ge de bergtop hebt bereikt,
zult ge beginnen te klimmen.
En wanneer de aarde uw ledematen zal opeisen,
zult ge waarlijk dansen. (K. Gibran)

In deze dagen wordt onze aandacht gevestigd op God
die een Naam heeft: Onze Vader. Zo zult gij tot Hem
bidden sprak Jezus. Wij weten dan dat wij vertrouwt
vol mogen bidden: Uw Rijk kome, Uw wil geschiede
want dan zijn wij zeker dat Gij na zijn dood de mens
nog recht houdt.

Beste kinderen en kleinkinderen, dank voor wat gij
voor mij deedt; beste zusters en broers, familieleden
en vrienden, gedenk mij in uw gelovig gebed.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede ruste!

Willy en Herna Van Den Bossche-Cromphout,
Dirk Van Den Bossche,
Nadine Van Den Bossche,
De families Cromphout en De Clercq

danken U voor uw gebed
en blijken van deelneming.

druk melckebeke zottegem