



Dit aandenken vraagt een gebed voor

**DE HEER**

**Alphonsius-Hector  
CROUCKAERT**

echtgenoot van Mevrouw

**YVONNE - MARIA LIEVENS**

geboren te Mere op 2 april 1909 en godvruchtig overleden in de O. L. Vrouwkliniek te Aalst op 3 juni 1971, gesterkt door de laatste H.H. Sakramenten der zieken.

**Oud-Gemeenteraadslid**

**Onder-voorzitter van de kristelijke bond  
der gepensioneerden.**

**Bestuurslid van de bond der gehandicapten**

Vader, wij danken U om deze mens die steeds voor ons een teken van uw goedheid is geweest.

Daarom bidden we dat U deze mens die wij echtgenoot, vader, broer of familielid mogen noemen, voor eeuwig in Uw vrede zoudt willen opnemen, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Dat alle mensen vreugde zouden vinden in de liefde, dat allen sterkte zouden vinden in hun plicht, dat allen geluk zouden vinden in de waarheid zoals deze mens, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Dat zieken, lijdenden en stervenden in oprecht meelevende en daadwerkelijke steun van hun naastbestaanden zouden geholpen en getroost worden, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

Dat de levenden dankbaar blijven om de goede doden ; dat het leven van de doden voor ons allen een bezinning en een aansporing zij op de weg die leidt naar goedheid en liefde, laat ons bidden.

Wij bidden U, verhoor ons, Heer.

God, onze Vader, in ogenblikken van droefheid komen wij bij U om troost en vinden die ook.

Wij weten dat Gij ons begrijpt en bij ons blijft.

Wil ons steeds helpen door Uw troostende aanwezigheid om verder de weg door het leven te gaan om eens voor eeuwig te delen in uw vreugde, door Kristus uw Zoon. Amen.

---

Mevrouw Alfons CROUCKAERT(†)-LIEVENS,  
De heer Johny CROUCKAERT,

De families :

CROUCKAERT,  
LIEVENS,  
VAN DEN STEEN en  
DE VUYST,

**danken U voor de blijken van deelneming en  
gebed in hun rouw.**

Begraf. De Rycke  
Nieuwerkerken tel. 254.21 Haaltert tel. 229.76

Uitg. P. De Schutter (Koster)