

Ge'oofd zij Jezus Christus.

†

Dit weze U een uitnodiging tot
bezinning en gebed voor

MEVROUW

Alma CRUYPELINCK

geboren te Elst, op 15 mei 1904 en god-
vruchtig overleden in het Stedelijk Ziekenhuis
te Geraardsbergen, op 25 mei 1984, tijdig
bediend met de H. Sakramenten der zieken.

†

**De families CRUYPELINCK, VAN DEN DAELE,
MEERT en ANDRE,**

DANKEN U voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

Druk. A. De Borre, Lierde - T. (055) 42 20 91

Zoals bij iedere mens werd ook het leven
van deze vrouw getekend door de afwisseling
van lach en traan, vreugde en lijden, arbeid
en rust. Elke mens kent zijn geschiedenis
en wij weten nooit hoe de mens voor God
en zijn geweten deze heeft verwerkt.

Daarom heeft de Heer Jezus Christus, die
zeer goed wist wat er in de mens stak,
gezegd : « Oordeel niet, en gij zult niet
geoordeeld worden, veroordeel niet en gij
zult niet veroordeeld worden. Geef en u
zal gegeven worden, een goed ineengeschudde
maat zal u op de hoop toe gegeven worden ».

Na veel tobben heeft deze vrouw het
geluk gekend de laatste 20 jaar in familiale
geborgenheid te mogen leven aan de zijde
van haar kinderen — twintig jaar heeft zij
alles meegeleefd en hebben hare kinderen
en kleinkinderen met haar meegeleefd in
wel en wee.

Bemide kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, gij weet wat ik in stilte en
met een goed hart voor u heb gedaan ;
maar ik weet ookzelf maar al te goed wat
gij voor mij hebt gedaan zowel gedurende
de vele jaren als tijdens mijn ziekte, waar-
door ik mij langs de Sakramenten Biecht en
Communie heb voorbereid op de grote reis.
Daarom duizend maal dank voor dit alles.

Het gerust geweten is een zacht en goed
kussen, waarop men steunen kan en dat ons
altijd verder moedig door het leven draagt.

Vo'brengt uw kristelijke plichten, blijft
goed voor elkander, onderhoudt de geboden
zoals Christus ons dit bevoelen heeft, dan
zult gij hier reeds op aarde vredevol leven,
sterven en Verrijzen in Hem.

Mijn Jezus, barmhartigheid.