

Waakt, want gij weet niet, op welke dag uw
Heer komt. (Matth. 24, 42)



TER ZALIGER GEDACHTENIS

van Mijnheer

Audomaar Cruypelinck

echtgenoot van Mevrouw Zoë VAN DER SNICKT,
geboren te Elst de 10 juli 1889 en er haastig
overleden de 10 februari 1958.

Het is voor de stervende een troost kinderen
te hebben. (H. Jo. Crysostomus)

De mens oordeelt zijn medemens naar eigen
schatting en kunde, maar Gods eeuwige raads-
besluiten kan hij niet doorgronden.

Hoe drukkend en pijnlijk de omstandigheden
ook mogen zijn, in dewelke een van onze dierbre
naastbestaanden het tijdelijke met het eeuwige
komt te verwisselen, toch mogen we nooit wan-
hopen, want Gods barmhartigheid is zonder
grenzen.

De H. Schrift leert « Het is een heilige en heil-
zame gedachte voor de overledenen te bidden ».
(Lib. Machab.)

Daarom, o Heer richten wij ons vol betrouwen
tot U, die voor de zaligheid van alle mensen de
smadelijke kruisdood hebt willen ondergaan,
verstoot de gebeden niet, nu een diepbedroef-
de echtgenote en moeder die met haar kinderen
en kleinkinderen U smeekt : wees goedertieren
en barmhartig jegens hem, die gij zo haastig aan
onze liefde hebt ontruk en gewaardig U, hem
kwijschelding te verlenen van zijn menselijke
zwakheden en hem deelachtig te maken aan het
eeuwig geluk des hemels, waar wij hopen el-
kander weer te zien.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)



De families CRUYPELINCK, VAN DER
SNICKT, DE BOSSCHER en

DE VLEESCHOUWER,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Van der Stichelen, koster, Elst