

Wie in Mij gelooft, zal niet sterven voor eeuwig.



TOT VROOM AANDENKEN

AAN MEVROUW

Emma, Maria Cruypelinck

echtgenote van de Heer

Achiel DE PESSEMIER

geboren te Elst op 4 juli 1897 en
er godvruchtig overleden op 16 juni 1974,
bediend met de H. Sakramenten.

Er zijn mensen, die door vele bekommernissen en zorgen heen een schone rust bewaren. Het zijn de zachtmoedigen, die in zich het evenwicht bewaren tussen de dromen en de harde werkelijkheid.

Zo was Emma, zij had de grote kunst geleerd het leven te aanvaarden zoals God het haar gaf. Als gelovige vrouw ontving zij ten gepaste tijde de H. Sakramenten.

Wij weten dat haar leven gevuld was en in dit uur van heengaan danken wij voor dit leven, dat zij voor haar gezin heeft geleefd.

Duurbare echtgenoot, kinderen en familieleden op het einde van het aardse leven voelt men, hoe moeilijk het is de gevoelens van dankbaarheid uit te drukken, voor al de zorg en genegenheid die gij mij betoond hebt. In het kleine woordje « Dank U » ligt zoveel van wat ik nog wou zeggen.

Moge de Heer, u allen, die goed voor mij zijt geweest, met zijn hemelse troost en zegen overvloedig vergelden.

Behoudt de onderlinge eensgezindheid en liefde, zo zult gij mij het best eren.

Mijn Jezus barmhartigheid.

O. L. Vrouw help ons en richt ons.

De Heer Achiel DE PESSEMIER,

De Heer en Mevrouw Albert MEGANCK-DE PESSEMIER,

De Heer en Mevrouw Albert GOSSEYE-DE PESSEMIER,

Jongeheer Marnic GOSSEYE,

De families CRUYPELINCK-VAN DEN DAELE
en DE PESSEMIER-DE VLEESCHOUWER

DANKEN U VAN HARTE VOOR DE BLIJKEN VAN
DEELNEMING EN GEBEDEN.

Drukkerij Melckebeke Zottegem