

Onze Lieve Vrouw van smarten, troosteres der bedrukten, bid voor ons.



TER ZALIGER NAGEDACHTENIS

van Mijnheer

Gustaaf - Leon CRUYPELINCK

echtgenoot van Mevrouw

Paula VAN CAUWENBERGHE.

Geboren te Elst de 1 Augustus 1921 en ten gevolge van een smartelijk ongeval te Zegelsem, overleden op weg naar de kliniek van Zottegem de 9 Mei 1955.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hart.
Oud-Strijder van de oorlog 1940-1945.

Velen sterven plotseling en onverwacht, want op een uur dat men het niet vermoedt zal de mensenzoon komen. (Nav. 1,23)

In de bloei zijner jaren, als hem nog zoveel bezigheden en een hele toekomst te wachten stonden, werd deze brave man, plotseling aan de liefde van zijn dierbare naastbestaanden ontruk en een jong huisgezin in diepe rouw gedompeld.

Geen menselijke troost kan deze wonde helen, daarom, o Heer, richten wij ons tot U, in onze nood en al valt het offer zwaar, wij buigen het hoofd voor Uw H. Wil, want uw apostel heeft gezegd : « Zalig is de mens die de beproeving met verdueligheid verdraagt, want omwille van de beproeving zal hij de kroon des Hemels ontvangen » (Jac. 1,5)

Mijn dierbre echtgenote, we waren saam gelukkig en vol verlangen naar wat in de toekomst ons geluk nog zou vermeederen, thans is uw gemoed van droefheid overmand, doch, wees

sterk en moedig, richt uw ogen hemelwaarts, daar wacht ik op U.

Beminde ouders, schoonouders, broeder, schoonbroeders, schoonzusters en familie, ik dank U voor uw genegenheid en reken op uw gebeden. Vaartwel en tot weerziens bij de Heer. Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families CRUYPELINCK, COPPENS,
LEURS, VAN CAUWENBERGHE en
SCHOORENS,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van christelijke deel-
neming en danken U.

Uitg. Van Nedervele, Elst.