

Voor uwe getrouwen, o Heer, wordt het leven niet weggenomen, doch slechts omvormd....



TOT VROOM AANDENKEN VAN
DE HEER

Hector CRUYPELINCK

weduwnaar van mevrouw
Maria COPPENS

geboren te Elst op 19 juni 1890 en godvruchtig overleden in de kliniek van Opbrakel op 18 december 1969, gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Oud-Strijder 1914-1918.

Vereerd met Oorlogskruis en Palm.

Allen die Hector gekend hebben, zullen van hem getuigen dat het een man was van plicht en dienstbetoon.

De Oud-Strijders verliezen met hem opnieuw een van hun goede strijdmakkers uit de sombere dagen, toen kameradschap een van de hoogste waarden was om het hoofd recht te houden.

Door zijn werkzaamheid en beroep stond hij dagelijks midden de mensen, die hij gemeedelijk te woord stond en hielp.

Zolang het hem mogelijk was, zagen we hem in de zondagmis, met mannelijke vroomheid.

Bemide kinderen, danken we God voor de vele jaren dat wij samen mochten blijven in gezondheid, werkzaamheid en wederzijdse hulp. Danken we God voor de liefde en genegenheid waarmee we samen door het leven zijn gegaan. Danken we daarom ook elkander. Treur niet om mij. Laten wij voor elkander bidden, zo blijven we in christelijke liefde, het best met elkander verenigd.

Mijn Jezus barmhartigheid.

Wil nu de vier Akten bidden voor de overledene.

De Heer en Mevrouw (Leon CRUYPELINCK+)-
DE BOEVER - VAN CAUWENBERGHE en
kinderen,

De Heer en Mevrouw Raymond CRUYPELINCK-
VAN LIERDE, zijn kinderen ;
Mejuffer Leona CRUYPELINCK.

zijn kleinkind ;
De families CRUYPELINCK, COPPENS, DE
TEMMERMAN en LEURS,

danken voor uw vrome gebeden en blijken van kristelijke deelneming.

Van der Stichelen - koster — Elst.