

Heer, herinner U de namen  
van hen die gestorven zijn  
en vergeet niet dat ze kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud van eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis hun toebereid.

(Zingt Jubilate)



Dit weze een vrome herinnering aan  
**JULIA, ROMANIA CRUYPELINCK**  
weduwe van Jan Baptist Manssens.

Zij was geboren te Elst op 26 september 1913  
en overleed godvruchtig in de Heer  
te Zottegem op 19 september 1991

---

Haar leven speelde zich af te Elst, in alle eenvoud.  
Geboren worden, trouwen en het leven voortzetten,  
oud worden en wat sukkelen... sterven: Dat is het leven.  
De één heeft al wat meer geluk met zijn gezondheid  
en in zijn familieleven dan de ander, de één trekt  
het wat langer dan de ander. Maar het eindpunt is  
steeds de dood.

Julia was een vrouw zonder complimenten, met wie je  
moeilijk overhoop kon liggen: Open en gulhartig. Haar  
deur stond voor elkeen open: Ieder was er altijd welkom.  
Ze was gediensstig voor mensen in nood, zoals dat

nog te vinden is op den buiten. Tien jaar geleden verloor ze haar man Jan Baptist. Van twee op één vallen is heel erg. Julia heeft die eenzaamheid in stille gedragen. Ze vond haar kracht in het geloof. De laatste jaren liet de gezondheid haar in de steek en leerde ze de mizeries kennen van het ziekenhuis. Ze is in stille weggegaan zoals ze heeft geleefd. Moge zij rust vinden bij de Heer.

Willy, Blanchette, en mijn trouwe familieleden, mijn heengaan gebeurde tamelijk plots. Ik dank u voor uw hulp en uw steun. Gij waart voor mij een houvast op de momenten van ellende. Ik blijf aan uw zijde. En gij, mijn lieve Vanessa, gij waart mijn troost en mijn vreugde. «Mémé Elst» is er niet meer. Houd mijn herinnering in gedachten, hopen op een terugvinden bij de Heer. «God, die Jezus van de dood heeft opgewekt zal ook ons sterfelijk lichaam eenmaal levend maken door de kracht van zijn Geest die in ons verblijft»

(St. Paulus aan de Romeinen)

---

De families CRUYPELINCK - VAN DAELE  
MANSSENS - VAN DE MERGEL danken U voor uw  
gebeden en uw christelijk medeleven.

De namis zal opgedragen worden op woensdag  
20 november 1991 om 19 uur.