

†

Dit weze een vroom aandenken aan en een uitnodiging tot gebed voor de ziel van de Heer

**Julien, Jozef, Henri  
CRUYPELINCK**

echtgenoot van Mevrouw  
**Godelieve VAN DEN BORRE,**

geboren te Nederbrakel op 23 februari  
1927 en godvruchtig overleden te  
Brakel op 3 februari 1979.

Gesterkt met de HH. Sacramenten der  
zieken en de Pauselijke Zegen.

---

Stil en gelaten is onze dierbare overledene van ons heengegaan. Hij wist dat het einde daar was en gelaten wist hij ook Gods heilige wil te aangaan.

Zalig zij die mogen sterven in de Heer. Moge de Heer van leven en dood in zijn barmhartigheid over onze dierbare overledene zich ontfermen en hem opnemen in eeuwige rust en vrede.

Laten wij hem blijven gedenken en bidden: Heer, gij neemt het leven niet van ons af, Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord, en als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in Uw huis om daar voor goed te wonen. Laat Julien delen in de vreugde van Uw Vaderhuis.

De families:

CRUYPELINCK, BETTESONE, VAN DEN  
BORRE en VAN WAEYENBERGE,

danken U voor de blijken van  
kristelijk deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel