

Wij aanbidden en loven U, O Christus!
Omdat gij door uw H. Kruis de wereld verlost hebt.



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

KAMIEL CRUYPELINCK

echtgenoot van

ROMANIE SCHAMP

geboren te Elst den 3 November 1886 en godvruchtig overleden in de Kliniek te Opbrakel den 17 Maart 1952.

Bediend van de H. H. Rechten en den Pauselijken zegen.



Ik heb rondgezien en geen hulpmiddelen gevonden... Alles is geschied gelijk het den Heer behaagde. Zijn H. Naam zij geprezen. (Job 7)

Met kalme overgave aan den H. Wil des Heren en met volle berusting en betrouwen op Gods barmhartigheid heeft deze achtbare overledene het aardse leven afgelegd.

De zijnen verliezen in hem 'n trouwe echtgenoot en 'n goede vader.

De Heer heeft hem door langdurige kwellingen beproefd, maar hij heeft alles met geduld doorstaan, overtuigd als hij was, dat lijden de ziel louterert en bekrond wordt met eeuwige blijdschap.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan heeft U bedroefd, maar troost U de Heer heeft mij tot Zich geroepen in het rijk zijner uitverkorenen; ik dank U en al deze die mijn kranke lichaam met zorg en toewijding hebben omringd, hierboven zal ik voor U ten beste spreken, intussen reken ik ook op uw gebeden en goede werken.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



Mw Camiel CRUYPELINCK, geboren
Romanie SCHAMP;

Mr & Mw André GABRIËLS-CRUYPELINCK en kinderen;

Mr & Mw Roger CRUYPELINCK-
BLONDELLE en zoon

De Familiën CRUYPELINCK, SCHAMP,
DE BOSSCHER, JOOS;

Zeer getroffen door uw blikken van diep christelijk medevoelen bied U hiervoor hun welgemeenden dank.

Uitg. A. Van der Stichelen, Koster, Elst