

Vader in uw handen beveel ik mijn ziel.

†

IN DE VREDE VAN KRISTUS MOGE RUSTEN
DE HEER

OCTAAF CRUYPELINCK

weduwenaar van **Mevrouw**
HERMANIE D'HONDT

geboren te Elst-Brakel, op 3 februari 1892 en
schielijk overleden te (Op)Brakel, op 3 oktober
1972. Bediend door het H. Oliesel en de
Pauselijke zegen in het stervensuur.

Oud-Strijder en Vuurkruiser 1914-18

Vereerd met verscheidene eretekens.

—
Een stem is in de straten gehoord: Hoe is
deze brave man gevallen? (Jud. Mach.)

Voor hoeveel mensen in deze jachtige tijd
wordt bewaarheid: « breekt de morgen aan,
denkt dat ge de avond niet leven zult. Wees
dan immer bereid en leeft zo dat de dood U
niet onvoorbereid vinde ». (Nav. van Kristus)

De diep-betreurde en geërde vader, was
voor zijn schoon gezin een verkleefde echtge-
noot, een bezorgde en liefdevolle vader, een
toonbeeld van alle familiale eer en deugd. Hij
hield zoveel van zijn kinderen en kleinkinde-
ren tot de top van zijn jaren toe.

Vader was een onvermoeibaar werker, hier
en in de vreemde, hij was in de oorlog een
koen en dapper strijder in het slijk en het
vuur van het front, vier gevaarvolle jaren lang.
Hij vond zijn geluk en troost in het goed te
doen voor zijn evenmens. Hij had voor elke
zucht een hart en troost voor elke smart. Zijn
leed en last droeg hij in stilte om anderen

geen pijn te doen. Hij was optimist en opge-
ruimd van karakter, keer op keer was hij de
vreugdezaaier, door zijn kwinkslagen en vro-
lijke muziek, voor ieder gezelschap, of feest.
Hij was zo blij en gelukkig als géén en zo
dankbaar voor allen bij wie hij onderdak vond
in zijn eenzame, hoge jaren.

In eer en deugd, gestaald door vele beproe-
vingen, in offervaardige liefde voor de zijnen
en in bezieling, steun en dienst van zijn even-
mens is zijn verdienstvol leven hier verlopen,
tot de Heer hem onverwachts riep voor de
eeuwige rust.

Mijn geliefde kinderen, familieleden, eer-
waarde zusters, mijn vrienden in het bejaarden
tehuis en bij al wie ik een onderkomen, steun
en troost en zo liefdevol verzorgd was, bij U
allen heb ik een hemel op aarde gevonden.
Aanvaard mijn heengaan in geloof op de ver-
rijzenis en een wederzien in het eeuwig geluk
bij God. Bid voor mij.

De families CRUYPELINCK, D'HONDT,
DE BOSSCHERE en DE CLERCQ,

**danken U voor de kristelijke deelneming
in hun rouw.**

Zottegem - Buke 70
Zottegem - De Pauwstraat 13
Brakel-Michelbeke, Boembeke 6
De Zusters van het Rusthuis te Brakel.

Namis op 18 oktober 1972 te 19 uur.

—
Drukk. De Ruyver - Brakel