

God geeft de tijd bij dag en jaar  
ach ja, bij kleine tikskens maar  
en 't laatste tikskens komt aleer  
men 't peist of weet, helaas te zeer !



Dit weze een vroom aandenken aan de

HEER

**Raymond CRUYPELINCK**

echtgenoot van

**Mevrouw Helena VAN LIERDE.**

Geboren te Elst op 5 september 1923 en van  
ons heengegaan vredig en vol godsvertrouwen  
op 29 januari 1982 in het O. L. Vrouw Zieken-  
huis te Oudenaarde, gesterkt door de genade-  
middelen van onze Moeder de Heilige Kerk  
en de Pauselijke Zegen.

---

Goed halfweg een lange levensloop heeft  
hij in gelovig Godsvertrouwen zijn aardse tocht  
voleind. Wij vertrouwen dat deze man die  
ten volle van het leven hield, nu reeds in  
Gods duiventil rust, door de poort van het  
paradijs is binnengekomen. Hij was gezegend  
met een sterke gezondheid, stoer als een  
eik, en met een gul hart aanvaardde hij al  
wat schoon was en pakte de goede dingen  
van het leven mee ten koste van niemand  
anders, doch ook de offers verbonden aan elk  
menschelijk bestaan nam hij manmoedig aan, be-  
rustend in Gods Wil. Gelouterd en mild van

hart geworden, bleef hij duivenmelker ten  
einde toe, zag niemand naar de ogen maar  
had in alles oog, regelde zaken, was een  
sociaal bewogen eerlijke vriend, die ru ge-  
veld door een slevende ziekte rust onder het  
kruis, teken van nieuw en eeuwig leven.

Heer, onze Vader, Gij hebt ons uw Zoon  
gegeven als een sterfelijk mens. Hij kan ons  
helpen omdat Hij zelf geleden heeft. Wij  
bidden zijn menselijke zwakheden te verge-  
ven en hem op te nemen in 't eeuwig leven.  
Wij smeken dat ook wij door beproevingen  
gerijpt in staat blijven elkander te helpen.

Dierbare echtgenote, lief en leed hebben we  
altijd gedeeld. Lijk bij ons is er er ruimte  
voor velen in het huis van de hemelse Vader,  
samen met onze overledenen, zeg ik U tot  
weeziens aldaar. Dank U voor al uw zorgen.

Beste familieleden en vrienden, hoe zal ik  
U allen danken die mij met bewonderenswaar-  
dige goedheid en liefde hebben geholpen, ver-  
zorgd en getroost in mijn geliefde thuis ?  
God lone 't U.

O. L. Vrouw van Lourdes, bid voor ons.

De families CRUYPELINCK, VAN LIERDE,  
COPPENS, VAN DER LINDEN,

danken U voor de bliken van kristelijke deel-  
neming.

---

Druk. J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel