



Liefdevol aandenken aan

DE HEER

René Cruypelinck

Echtgenoot van mevrouw Bertha Muyshond

Hij werd geboren te Nederbrakel op 26 april 1934
en is godvruchtig overleden op 20 oktober 1995
te Ronse in de kliniek Zusters van Barmhartigheid,
gesterkt door het H. Sakrament der Zieken.

Uw aanwezigheid en sympathie
waren voor ons een grote troost.

De families CRUYPELINCK, BETTESONE,
MUYSHOND en BEETENS.

danken U daarvoor van harte.

Liefste René, beste papa en pepe

*Het is herfst 1991, buiten waait er een zacht
briesje en de bladeren vallen van de bomen.
Net zoals bij jou.*

*De lente liet zijn eerste zonnestralen zien,
bloemen bloeiden, bloesems kwamen op de
bomen, maar jij bloeide na die winter niet meer
open. Nochtans met het oog op je pensioen,
wilde je met ons nog zoveel doen.
Een stormwind raasde voorbij en rukte je takken
af, je had pijn, maar je was moedig en met je
levenslust en wilskracht bleef je overeind.
De aangekondigde wervelstorm zette zich door
en je kraakte helemaal, die sterke boom viel neer.*

*Papa, je hebt gestreden ..., maar niet alleen want
met de goede zorgen van onze mama die dag en
nacht klaar stond voor jou, mochten we je toch
nog zolang in ons midden houden.*

*Bedankt papa, voor alles wat je voor ons hebt
gedaan, we dragen je hart in het onze.
Toch geloven we dat je verder leeft, in de liefde
van God die u geroepen heeft.*

We zullen je missen.

*Carine.
je vrouw, kinderen en kleinkinderen.*

