

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.



Bid voor de ziel van de Heer

## Robert, Valère CRUYPELINCK

echtgenoot van Mevrouw Ivonne VAN DAMME.

Geboren te Elst op 15 november 1908 en  
godvruchtig overleden in het  
Algemeen Ziekenhuis St.-Elisabeth te Zottegem  
op 11 juli 1982,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Gepensioneerd Mijnwerker

Lid van de Bond voor Gepensioneerden.

Ons leven op aarde is een pelgrimstocht naar de hemelse Vader; we hebben hier geen vast verblijf en de dagen vliegen voorbij als een schaduw.

Beurtelings roept de Vader zijn kinderen op! Sommigen mogen tenten bouwen en lang verblijven op de Taborberg, maar anderen gaan langs steile wegen, over de Calvarieberg, de eeuwige woning tegemoet.

Valère is langs die laatste weg gegaan. Hij werkte dertig jaar in de koolmijn waar hij afrekende met de noeste arbeid en een slopend levensmilieu. Zijn verblijf op de Tabor, zijn rusttijd als gepensioneerde mijnwerker, bij vrouw en groot-geworden-kinderen, midden

vrienden en cliënten, was dan ook van al te korte duur.

Niemand onderbreekt graag zijn vakantie; maar de betreude overledene heeft toch met kristelijke gelatenheid de ziekte aanvaard en zich als een gelovig man bij Gods ondoordringelijk raadsbesluit, neergelegd.

Bemide echtgenote, ons leven lang hebben we samen gewerkt en gezorgd voor het welzijn van ons gezin. De Heer zal onze inspanningen niet onbeloofd laten. Heb dank voor uw liefde en goede zorgen tijdens mijn ziekte. Het deert mij dat mijn heengaan U pijnigt. Maar zoek sterkte in uw vroomheid en troost bij ons kinderen en bid voor mij.

Lieve kinderen en kleinkinderen, uw geneugheid en liefde waren voor mij een stimulans om het zwaarste werk aan te durven en de troost en de toevlucht voor uw moeder en vergeet mij niet in uw gebeden.

Familieleden en vrienden, dank U voor uw trouwe vriendschap en tot weerziens bij de Heer.

Jezus barmhartigheid!

De families CRUYPELINCK, VAN DAMME,  
VAN DAELE en JANSSENS,

danken U voor de blijken van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon - Brakel