

Op U, o Heer, heb ik gehoopt,  
Ik zal niet te schande worden in eeuwigheid.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

**ROGER-PROSPER CRUYPELINCK**

weduwnaar van Mevrouw

**ALICE-RACHELLE BLONDELLE**

geboren te Elst de 24 juli 1921 en er godvruchtig  
overleden op 26 december 1976,  
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Hij werd beproefd zoals het goud dat door het vuur  
gezuiverd wordt. Ellendige dagen had hij tot erfdeel en  
telde droevige nachten, maar door het lijden en de be-  
proeving bereiken wij onze eeuwige bestemming.

Wat ons vooral troost is zijn gelovige gezindheid,  
die alleen door God is bekend.

Het is een geluk voor de mens het einde te voelen  
naderen met een kalm en gerust geweten en zo zich  
stichtend voor te bereiden op de komst van de Heer.

Heer, sterk ons aarzelend geloof, richt onze ogen op  
Jezus-Christus die door zijn lijden en dood de weg  
heeft gebaad.

Beminde kinderen, familieleden en vrienden, heb  
dank voor uw genegenheid en zorgen. Vergeet mij niet  
in uw gebeden, want zo blijven wij het best in liefde  
met elkander verbonden.

Wil nu rustig de Vier Akten bidden.

Drukkerij Melckebeke-Hoebeke Zottegem

De Heer en Mevrouw André CRUYPELINCK-MATHIEU,

Jongheer Eric CRUYPELINCK,

De families CRUYPELINCK, SCHAMP, BLONDELLE en COLIJN

danken U voor uw gebed en blijken van deelneming.