

Nu mag zij schoon en rustig slapen  
en alle zorgen zijn voorbij :  
de pijn, gezet van alle dagen,  
het kruis, dat zij zo lang moest dragen  
bloeit bij de Heer als bloemen blij.  
(Leo Vercruyssen)



DANKBAAR GEDENKEN WIJ

## **Odile, Chlotilde, Marie CRUYPENINCK**

### **weduwe van Ernest UITTENHOVE**

geboren te Leupegem op 31 januari 1895 en  
godvruchtig overleden te Maarkedal, Rustoord  
Zusters van Maria, op 14 november 1983, ge-  
sterkt door het sakrament der zieken.

---

Jaren reeds was moeder lichamelijk verzwakt  
en hield een droeve kwaal haar opgesloten in  
haar kamertjes. Sinds de dood van vader begon  
voor haar een ware lijdensweg. Dank zij haar  
kristelijk geloof heeft zij dit kruis leren dragen  
en aanvaarden, wetend dat dit een loutering  
kon zijn tot voorbereiding op het eeuwige sa-  
menzijn bij de Heer.

In haar leven had zij stil maar moedig ge-  
arbeid in haar huishouden, met onbegrensde  
toewijding aan echtgenoot en kinderen : in hun  
midden is zij gelukkig en tevreden geweest.

Nu heeft de Heer haar tot Zich geroepen in  
die dagen van november, als wij zo ernstig  
denken aan dood en eeuwigheid, dagen van  
inkeer en bezinning. Moge zij nu, met Gods  
genade, opgenomen worden in die « menigte  
die niemand tellen kan, die staan voor Gods  
troon en Hem met luide stem verheerlijken. »  
(Openbaring, 7).

Mijn beste kinderen, klein- en achterkleinkin-  
deren, dank van harte voor uw genegen bijzijn,  
toegewijde zorgen en uw vele bezoeken.

Tracht goed te zijn zoals ik u heb voorgedaan.  
Wees voor elkander hulp en troost. Ik ga nu  
vader verwoegen bij de Heer waar we allen  
elkaar opwachten.

Goede Zuster Griet, dag en nacht hebt ge  
mij met liefde en zorg bijgestaan. Alleen God  
weet hoeveel troost gij betekende voor mij  
tijdens de laatste levensmaanden in het Rust-  
huis. Als dank zal ik bij God U blijven ge-  
denken.

Familieleden, en vrienden uit het Rusthuis,  
vaarwel en tot weerziens bij de Heer.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

---

Roger en Yvonne UITTENHOVE - BOTTELDOORN,  
kinderen en kleinkinderen,  
Mevrouw Basiel LAURENT, geboren Julia UIT-  
TENHOVE, kinderen en kleinkind,  
Roger en Paula AUDOOR - UITTENHOVE,  
kinderen en kleinkind,

De families CRUYPENINCK - VAN NIEUWENHUY-  
ZE, UITTENHOVE - BAERT,

danken voor Uw blijken van medeleven.

---

Drukkerij Vandeveldde, Oudenaarde