

Ik weet dat mijn Verlosser leeft.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW**

MARIA CUVELIER

weduwe van Mijnheer

René VANDENDOOREN

geboren te Loker op 11 januari 1890 en godvruchtig overleden te Everbeek op 19 januari 1966, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen «in articulo mortis».

Ik ben de verrijzenis en het leven : wie in mij gelooft, al sterft hij ook, zal leven; en al wie leeft en in mij gelooft, zal in eeuwigheid niet sterven.

Na een leven van zorgen is deze vrouw, rijk aan verdiensten, in de Heer ontslapen. Haar ziekte heeft zij gedragen met geloof, sterk in haar overtuiging, dat aan het eindpunt van ons aards bestaan een eeuwig Gods aanschouwen ons wacht.

Ten paradijze geleiden U de engelen; bij uw aankomst wordt gij opgewacht door de martelaren en de heiligen, die U binnenleiden in de heilige stad Jerusalem.

Mijne dierbaren, de vruchten van het aardse leven worden hier niet geplukt. Samen hebben wij voor elkaar, geleefd en naast kommer en zorgen heeft de Heer ons ook wel vreugde en blijdschap geschonken. De Heer en gij allen zijn er om gedankt. Dank ook voor uwe goede zorgen, wij blijven nu verenigd in gebed en 'k vraag U ook blijf elkaar helpen en beminnen. Ik waak over U en smeeke O. L. Heer voor U ten beste.

H. Hart van Jezus, ontferm U onzer.



De families CUVELIER, VANDENDOOREN, DES-
SEIN en VAN BREUSEGHEM,

zeer gevoelig voor Uw blijken van
kristelijke deelneming danken U van
harte

Uitg. A. Opdecam, Everbeek