

Geloofd zij Jezus Christus!

†

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL

van Mijnheer

**Richard CUVELIER**

zoon van wijlen Benoit en Maria Van Wijmeersch

Geboren te St. Maria-Lierde de 27 Januari 1880 en  
in de Heer ontslapen de 25 Mei 1954.

---

Voor elke mens afzonderlijk tekent de Goddelijke Voorzienigheid een eigen levensweg. Geld noch goed, noch een lang leven zijn van groot belang; zelfs niet rijke geestesgaven. Bij de dood blijkt zo duidelijk de onbestendigheid en geringheid van dit alles tegenover de Oneindige Eeuwigheid. Dan blijkt wat hoofdzaak is: de zaligmakende genade van het H. Doopsel tot het einde toe bewaren in erkenning van Gods meesterschap over alle schepselen. Want juist dan zal, als het kranke huis van dit aardse verblijf begeeft, de eeuwige woonstede in de Hemel gereed gevonden worden.

Geliefde familie, hoe kan ik U genoeg danken voor uw goedhartige genegenheid en zorgen. Onze Goddelijke Zaligmaker, die ons de onbaatzuchtige naastenliefde is komen leren, moge het U volgens Zijn belofte honderdvoud belonen.

Genadige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

(300 d. afl.)



Zeer getroffen door uw bliken van diep kristelijk medevoelen bieden U hiervoor hun welgemeende dank:

De families CUVELIER en  
VAN WIJMEERSCH.

---

Uitg. V. Lafort, St. Maria-Lierde