



Dankbaar aandenken

aan de Heer

RHONNY CUVELIER

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Christine GLAS

geboren te Zottegem op 5 oktober 1955 en er bij
smartelijk ongeval overleden op 19 februari 1991.

Eerste wachtmeester bij de Rijkswacht
Brigade Horebeke

Marie-Christine Glas,

Kristof Cuvelier,

André en Odette Cuvelier-Carijn,

Simon en Simonne Glas-Van Caenegem, kinde-
ren en kleinkinderen,

De families

Cuvelier, Glas, Carijn en Van Caenegem,

danken U voor uw blijken van genegenheid.

Beste Rhonny,

Met groot verdriet schrijven wij, uw werkmakers,
nu dit allerlaatste briefje.

„Een tragisch ongeval heeft je zo plots van ons
weggenomen. Als een donderslag bij heldere he-
mel verspreidde zich het droevige nieuws van je
plotse heengaan.

Wij staan versteld, Rhonny, en weten geen blijf
met onze ontroering.

Je was in de volle kracht van je leven, in volle
activiteit, weggenomen uit ons midden.

Uw beroep bracht je elke dag in contact met zeer
veel mensen. Altijd goed geluimd, met een gou-
den hart en vriend van iedereen volbracht je uw
taak.

Hoe zwaar komt uw overlijden dan ook aan voor
elkeen die u van dichtbij heeft gekend, maar
vooral uw gezin en voor ons uw collegas. Je had
nog zoveel, zoveel toekomstdromen, maar het
mag niet meer baten. Alles wat je voor uw gezin
en ons hebt verwezenlijkt, zijn een blijvend aan-
denken aan U.

Moge U nu thuiskomen aan de overzijde van dit
leven, waar God het laatste woord spreekt over
ons menselijk doen en laten.

Beste echtgenote en zoon, hebt dank voor uw
liefde en genegenheid. Zoekt troost bij elkaar en
zet U dapper in voor ons levensdoel. Mag ik bij
U blijven voortleven in uw mooie herinneringen
aan ons gelukkig samenzijn.

Beste ouders, schoonouders, familieleden en ve-
le vrienden, zulk afscheid doet pijn. Waar men-
selijke woorden van steun en bemoediging te
kort schieten vinden wij misschien de vredige
rust in de stilte van ons gebed voor mekaar.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere