

Heer, geef hem, die in U zijn vertrouwen
en geloof stelde, de eeuwige vreugde.
(uitvaartmis)



Gedenk in uw vrome gebeden
DE HEER

JOZEF DAEM

echtgenoot van Mevrouw
GABRIELLA GOBERECHT

**geboren te Welle, op 11 juli 1929 en na
een pijnlijke ziekte godvruchtig overleden in
het Academisch Ziekenhuis te Gent,
op 16 juni 1968.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.**

Elk woord is teveel bij de dood van een
jong man die zich door bewonderenswaardige
werkkracht en liefde onmisbaar heeft gemaakt
in zijn gezin en zijn omgeving.

Moedig en zonder klagen heeft hij onder
zijn wrede ziekte geleden.

Het heeft de Heer dan ook behaagd hem
nu reeds in Zijn Hemelse Heerlijkheid op
te nemen.

De dood van Jozef Daem heeft zijn brede
kennissenkring diep geschokt en onzeggelijk
verdriet gebracht over zijn gezin.

Vaartwel dierbare familieleden en vrienden,
en dank voor uw lieve attenties en uw mee-
leven tijdens mijn ziekte.

Moge de smart om mijn heengaan een
hechte band smeden tussen mijn kinderen en
hun moeder, en laat de herinnering aan hun
vader en zijn goede voorbeeld hen een steun
en hulp wezen om op te groeien tot schone
mensen.

Mevrouw Jozef DAEM - GOBERECHT,
De Heer Johan DAEM,
Juffrouw Geertje DAEM,
Juffrouw Lieve DAEM,
Jongheer Koenraad DAEM,
De families DAEM,
GOBERECHT,
ABBELOOS en
DE PAEPE,

**danken ontroerd voor uw bliken van
deelneming.**

Begr. W. DE POORTER, Rodenbachstraat
drukk. Rigo