



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
LEONARDA DAEM

weduwe van de Heer
CYRIEL LISSENS

Zij werd geboren te Sint-Antelinks op
7 februari 1882 en is er zacht in de Heer
ontslapen op 1 november 1973, gesterkt
door de sacramenten der zieken.

Bij het aanbreken van de Allerheiligen-
morgen, toen de feestklokken zich gereed
maakten het plechtig Hoogfeest in te luiden,
is ons moeder zacht en stil naar de hemel
gegaan.

Met grote bewondering hebben we dikwijls
naar haar opgekeken. Ons moeder is oud
mogen worden, dat bracht zijn lasten mee,
maar nooit kwam er een klacht over haar
lippen enkel « het is goed » of, « ze zijn
allemaal goed voor mij ».

Wie met haar in contact kwam bemerkte
spoedig dat haar leven gedragen werd door
een diep overtuigd geloof en een zich veilig
geborgen weten bij God.

Ze was gerust de Heer getrouw gediend
te hebben met het stichten van haar gezin
en de waardevolle opvoeding van haar kin-
deren. Die zekerheid gaf haar die kalme
rust en voortdurende tevredenheid.

Het was voor uw kinderen en een schare
kleinkinderen een zalige troost te zien hoe
ge s'ervend uw moegewerkte handen hebt
samengelegd tot een gebed om met de pries-
ter u tot de grote hemelreis voor te berei-

den.

We danken u Heer voor de gave van zulk
een moeder. Ons gemoed is gevuld met eer-
bid, dank en genegenheid, nu we aan ons
moeder een laatste vaarwel toezeggen, aan
haar die met toewijding en liefde zoveel
goed voor ons allen heeft gedaan.

Dierbare kinderen, kleinkinderen en fami-
lie, ik dank u voor de grote liefde en gene-
genheid waarmee ge me voortdurend hebt
omringd. Zonder veel woorden voelde ik mij
zó gelukkig te midden van U.

Moge de Heer mij de fouten uit zwakheid
bedreven, vergeven; houdt mijn gedachtenis
in ere. Uw eensgezindheid, de inzet voor
uw gezin en de kerk, uw getuigenis van een
kristelijk leven, zal voor mij de grootste be-
loning zijn.

Ik heb zoveel paternosters voor u gebe-
den, bidt er eentje voor mij.

O. L. Vrouw, hulp der kristenen, breng
me naar uw goddelijke Zoon.

De heer en mevrouw
Albert LISSENS-VAN DAELE,
kinderen en kleinkinderen,

De heer en mevrouw
Hector SOUFFRIAU-LISSENS,
kinderen en kleinkinderen,

De heer en mevrouw
Frans LISSENS-VAN BEVER,
kinderen en kleinkinderen,

De families:

DAEM,
LISSENS,
VAN LAETHEN en
WUYTENS,

danken U voor de blijken van deelneming.

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks