

Geloofd zij Jezus-Kristus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van

MEVROUW

Leonie DAEM

weduwe van **Mijnheer Joannes Alfred Matthijs**,
geboren te Godveerdegem, de 21-2-1878
en godvruchtig overleden te St-Maria-Oudenhove,
de 5-2-50, gesterkt
door de H.H. Sakramenten der stervenden en
de pauselijke zegen.

Hoe ondoorgrondelijk zijn Gods oordelen en hoe onmaspeurlijk Zijn wegen. Wie immers heeft de gedachte des Heren gekend? (Rom. XI. 33).

Zalig de dierbare afgestorvene die in haar diep geloof de ware betekenis van het mensleven begrepen heeft: als een proeftijd beschouwde zij het, tot het veroveren van het hemels rijk; als een gedurige opoffering van zichzelf, tot het bekomen van een heerschappij zonder weerga bij God, als een kruisweg tot voorbereiding van een heerlijke verrijzenis en hemelvaart, als een trouwe navolging van Kristus in zijn offerleven, om eens deel te hebben in zijn heerlijkheid. Toen zij haar leven overschouwde, dan mocht zij erkennen dat zij haar plicht had gedaan. Haar kinderen had zij opgevoed tot een edel en Kristelijk bestaan. Zij had hun haar vroom geloof, haar schone eenvoud, haar sterk plicht-bewustzijn eigen gemaakt.

O Heer, in volle hoop op uw eeuwige goedheid vragen wij u: Schenk haar, die wij zo diep beminden, uw eeuwige vrede. Dat zij van uit de Hemel haar zegenende hand blijve houden boven onze hoofden.

Geef, Heer, aan ons die achter blijven sterkte en troost, laat moeders liefde en gedachtenis zegepralen over kommer en zorg van komende dagen, vooral voor hen, die zo lange jaren aan moeders ziekbed stonden als een paar engelen van troost.

Laat ons wandelen naar moeders voorbeeld in geloof, eenvoudigheid en plichtbesef opdat gans ons leven steeds gericht weze naar Uw glorie en wij eensdaags naast haar met Vader het loon der gerechtigheid ontvangen.

Bid de 4 akten.

De familiën **MATTHIJS** en **DAEM** danken U van de blijken van deelneming, hun betoond bij het afsterven van

MEVROUW

Leonie DAEM

Uitg. J. Eeckhout, St-Maria-Oudenhove.