



BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW
ROMANIA DAEM

weduwe van de Heer
KAREL, LODEWIJK DE ROECK

Geboren te Aspelare op 29 september 1885.
In de Heer gestorven te Zottegem in het
St.-Elisabeth ziekenhuis op 26 januari 1973.
Gesterkt door de H.H. Sacramenten der
zieken.

Een oude boom moogt ge niet verplanten ;
verzorgt hem zo goed ge kunt, zijn wortels
schieten niet meer scheut en hij sterft lang-
zaam weg.

Bijna zestig jaar lang hebben Karel en Ro-
manie samen gezorgd, gewerkt, elkander be-
mind en leefden nu gelukkig in hun gezellig
huizeken.

Iedere dag beleefden ze de vreugde van
hun kinderen die in en uit liepen maar ook
de pijn en miserie van de oude dag.

Karel, de sterke man begaf.

Moeder werd verplant bij de kinderen, met
de beste zorgen omringd, vertroeteld, maar
ze vond haar grond niet meer ; ze was zo
met Karel vergroeid dat ze alleen het leven
niet meer aankon, en enkele weken later wa-
ren ze weer samen.

In onze herinnering zullen we u zien : van
de morgen tot de avond, dag in dag uit, in
datzelfde zetelke, een beetje weemoedig maar

kontent. De paternosters schoven door uw
vingers, ongeteld, uw verkleurd gebedenboek
dicht in uw bereik, devoot als de Heer op
bezoek kwam in de kommunie, en medeleven
met al wat kerkelijk was.

Klein voor de wereld, groot voor God.

Nu voelen we pijn in ons hart om uw heen-
gaan, maar er is ook vreugde en dankbaar-
heid om alles wat moeder ons gaf en voor
ons was.

Mijn dierbare kinderen en kleinkinderen,
ik dank u uit gans mijn moederhart voor de
genegenheid en liefde waarmee ge mij en
vader hebt omringd.

Aanvaardt nu dit offer zoals ik u heb voor-
gedaan, maakt uw leven schoon door uw
trouw aan uw gezin, O. L. Heer en zijn kerk,
door uw liefde tot elkander, want elk van u
draagt het beeld van zijn moeder in zijn harte
mee.

Vanuit de hemel zal ik u blijven beminnen
en ten beste spreken ; blijft gij dankbare
kinderen door uw gebeden.

O. L. Vrouw, hulp der kristenen, bid voor
ons.

De families :

DAEM,
DE ROECK,
VAN LAETHEM en
VAN DEN BOSSCHE.

**danken U voor de blijken van sympathie en
deelneming.**

Uitgever : G. De Knibber St. Antelinks