

„God alleen stelt aan leven paal en perk, die niemand kan overschrijden”.

†

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jozef DAENINCK

zoon van wijlen de Heer en Mevrouw
Hector DAENINCK-DE WILDE

geboren te Oudergem op 12 augustus 1927
en godvruchtig overleden te Merendree
op 5 maart 1973,
gezalfd met de H. Olie in extremis.

De dood kan de mens soms verrassen maar voor hem die zijn plichten deed tegenover God en zijn medemensen, kan de dood niet verrassend zijn. Zei de Goddelijke Meester niet: „Wees steeds bereid, want de dood komt als een dief in de nacht.” Jozef is haastig geweest maar niet onvoorbereid. Hij heeft de tegenkantingen van het leven edelmoedig gedragen, ziekte en lijden heeft hij verduuld opgenomen en is zo de Heer Jezus nagegaan naar de Kalvarieberg. Met Kristus is hij gestorven, met Hem zal hij dan ook verrijzen, voor het goede dat hij deed, voor de diensten die hij bewezen heeft aan zijn naastbestaanden en zijn medemensen, wacht hem de eeuwige vreugde in het Huis van God, ons aller Vader.

Broers en zusters, familieleden, ik dank u voor uw goedheid waarmede gij mij hebt omringd, ik was goed bij u en werd er steeds met de meeste liefde verzorgd. Daarvoor ben

ik u ten zeerste dankbaar. Graag had ik nog jaren bij u gebleven om hier en daar een handje toe te steken, maar de Heer heeft het anders beschikt. Met edelmoedigheid aanvaard ik het offer dat de Heer van mij vraagt en draag het op voor uw aller welzijn. Moge de Heer u allen overvloedig zegenen. Vaarwel, tot weerziens bij de Heer.

Vrienden en kennissen, bidt voor mij en denk mij dikwijls in uw gebeden.

R. I. P.

De Heer en Mevrouw Omer TACK-DAENINCK,
De Heer en Mevr. Azer HAESAERT-DAENINCK,
Juffrouw Liesbeth TACK,
Juffrouw Françoise TACK,
Juffrouw Ann HAESAERT,
Juffrouw Hilde HAESAERT,
Jonge Heer Koen HAESAERT,

De families DAENINCK, DE WILDE en
BRUGGEMAN,
danken U voor de gebeden en blijken
van deelneming in hun rouw.

Begr. OMER GEIRNAERT - Merendree