

Treedt jubelend voor het aanschijn van de Heer,
treedt zijn poorten met dankzegging binnen,
zijn voorhoven met jubelzang,
brengt Hem glorie en looft zijn Naam.
(Ps. 99)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

Zuster Adelaide

(Mejuffrouw Valentine DAMMAN)

van de Zusters van Sint-Franciscus
van Oprakel.

Geboren te Sint-Maria-Latem op 18 maart 1901.
Zij wijdde zich toe aan de Heer door haar
kloostergeloften, op 2 oktober 1928 en
overleed zacht in de Heer te Oprakel, op
14 juni 1984, voorbereid en gesterkt door de
heilige Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Een eenvoudige en blijmoedige kloosterzuster
is van ons heengegaan.
Wij hebben haar gekend als een trouwe vol-
geling van Sint-Franciscus, steeds welgezind
en met de lach op het gelaat. Niet wonderlijk
dan, dat zij, door haar medezusters en de
oude mensen die haar werden toevertrouwd,
gaarne werd gezien.

Gedurende vele jaren van haar kloosterle-
ven heeft zij haar beste krachten gegeven
en met liefdevolle toewijding gezorgd voor
zieke, oude en lijdende mensen. Wij kunnen
ons nog nauwelijks voorstellen wat dit be-
tenkende zoveel jaren terug. Die mensen

waren haar vreugde en zij was voor hen
totale bezorgdheid en dienstbaarheid.

Voor die gedurige en niet-aflattende inzet
vond zij kracht en blijmoedigheid bij de Heer :
in haar verzorgd en onderhouden gebedsle-
ven en in de dagelijkse en herhaalde ont-
moeting in de eucharistie. Daar kon zij luis-
teren en tot bezieling komen voor het woord
dat Hij tot haar sprak : « Voorwaar, ik zeg
U : al wat gij gedaan hebt voor een dezer
geringsten van mijn broeders, hebt gij aan
Mij gedaan ». Mt. 25, 40).

De blijmoedigheid en de vriendelijkheid
waarmee zij de Heer en hulpbehoevende
medemensen heeft gediend, zijn haar bijge-
bleven tot de laatste dagen van haar leven,
als een grote genade voor haarzelf en als
een getuigenis voor ons allen.

God,

Gij hebt Zuster Adelaide de wereld doen
verlaten om U alleen te dienen in ont-
hechting en gehoorzaamheid.

Geef dat wij, naar haar voorbeeld, U steeds
in alles bovenal beminnen.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel