

Zalig die in den Heer sterven, want zij zullen door
Hem verrijzen voor het eeuwig Leven.

+
BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

STEPHANIE DANCKAERT,

weduwe van Mijnheer
CHARLES DE MULDER,

geboren te Oosterzele, de 1 Juni 1874
en er godvruchtig overleden, op 27 April 1954,
voorzien van het H. Oliesel in articulo mortis.

Lid van al de godvruchtige genootschappen.

Een diep Christelijke moeder is het die we nu ter
ruste dragen. Haar onwankelbaar geloof was de sterke
rots waarop zij haar leven heeft gebouwd. Ze was
doordrongen van eerbiedige en liefdevolle gehechtheid
aan God en kerk, uiterst trouw en stipt in het bijwonen
van de H. Mis, vroom in haar dagelijks gebed, vurig bij
het ontvangen der H. Sakramenten.

Daarom mocht de Heer toelaten dat haar edele ziel
dikwijls hard zou beproefd worden door tegens'agen,
ziekte en dood; want hoezeer haar hart er onder leed,
altijd bleef ze Christus volgen om dat ze wist dat de
lastige weg van het kruis ons moet leiden tot de glorie
van de Hemel.

Ze was een goede moeder die door woord en voor-
beeld haar gezin heeft opgeleid naar eer en deugd,
naar het waarachtig Christelijk geluk.

Mijn duurzame Kinderen, Kleinkinderen en Familie-
leden de liefdeband die ons zo innig verenigt reikt
over 't graf door onze gebeden waarin wij bij God voor
elkaar ten beste spreken. Troost U, wij zien elkaar
terug.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(500 dg. afl.)

Drukkerij Lourdault, Oosterzele.

Mijnheer en Mevrouw Georges DE MULDER-BULTINCK en Kinderen :
Mejuffre Georgine DE MULDER :
Mijnheer en Mevrouw Georges SCHREYEN-DE MULDER en Dochter :
Mijnheer en Mevrouw Jules BULTINCK-DE MULDER en Kinderen :
Mijnheer en Mevrouw Alfons DE MOOR-BULTINCK en Dochter :

De Familie DANCKAERT :
De Familie DE MULDER :
De Familie DE ROUCK :
De Familie DE SMET,

Gevoelig aan uw blijk van deelneming in
hun rouw betuigen U hun innigen dank.