

« Tot U, Heer, richt ik mijn geest ».
(Uit ps. 24)

VROOM AANDENKEN aan

MEVROUW

Marie-Josée DANDOUY

echtgenote van de Heer

Marcel LEROY

geboren te St.-Martens-Lierde
op 12 augustus 1919
en godvruchtig overleden in het A.Z. te Gent
op 22 februari 1983,
nadat ze de Pauselijke Zegen en de Zieken-
zalving ontvangen had.



De families DANDOUY, VAN HUFFEL,
LEROY en SURDIACOURT,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Druk. De Borre A. - Tel. (055) 42 20 91

« Dit vergankelijke moet met onverganke-
lijkheid worden bekleed, en dit sterfelijke
met onsterfelijkheid », (1 Kor. 15, 53). Dit
is de wet van elk mensenleven, het is de
terugkeer van het scepstel naar zijn Schepper.

Deze echtgenote en moeder heeft haar
tijdelijk verblijven bij hen die haar door de
Heer tijdens het leven werden toevertrouwd,
voibracht tot de opdracht die ze van God
ontvangen had. Daarom zullen haar naast-
bestaanden een dankbare herinnering aan
deze betreurde overledene meedragen in hun
verder leven. De zorg aan hen besteed, de
kommer om hun welzijn, de belangstelling
om hun verder lukken in het leven, zijn als
zovele bewijzen van een goed vervulde taak,
die echtgenote en moeder verder zullen
laten voortleven.

Beminde echtgenoot, kinderen en klein-
kinderen, de vele blijken van genegenheid
die u me gaf tijdens mijn leven, uw menig-
vuldige bezoeken tijdens mijn ziekte thuis
en in het ziekenhuis, zijn mij steeds aan-
genaam geweest en spraken mij van uw
liefdevolle dankbaarheid. Zonder twijfel gaat
de zin voor het godsdienstige en het geloof,
die ik u toch bijgebracht heb, u mij een
plaats laten innemen in uw gebed : « Heer
onze God, Gij zijt een God van liefde en
trouw. De naam van elke mens staat geschre-
ven in de palm van uw hand. Wij bidden U
voor deze dierbare overledene. Laat haar voor
eewig delen in Uw liefde. Door Christus
onze Heer ».

Ten paradijze geleiden haar de engelen.

A + M + F. 10.30u 26/2/83