

H. Hart van Jezus, ons toekome Uw Rijk !



Vrome gedachtenis aan

de heer

## **RICHARD DANDOY**

echtgenoot van  
**JEANNE THUJS**

geboren te Sint Martens-Lierde de 22 december 1910 en godvruchtig overleden in de kliniek te Oprakel de 19 juni 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oud-strijder 1940 -45

Rustig en kalm zien wij Richard aan het werk in zijn familiebedrijf, waar hij steeds ten dienste stond voor ieder die zich kwam aanmelden met één of ander allaam, dat dan altijd als nieuw uit zijn handen kwam.

Met hart en ziel was hij verknocht aan zijn werk, hij kende dag nog uur als het erom ging anderen te helpen en daardoor welstand en zekerheid te bieden aan vrouw en kinderen.

Het was hem ook het grootste genoegen, gedurende de weinig vrije uren die er nog over waren, om zich met vrienden van de oude kerk in te zetten voor sport en ontspanning en voor alles wat ertoe bijdroeg om de buurtmensen het aangenaam be-

wustzijn te geven. "het is hier goed en aangenaam te wonen op onze wijk".

Tot het dan op zekere dag stil viel met hamer en allaam omdat zijn krachten verminderden... hij moest eraan gehoorzamen met pijn in het hart. Bij de aanvang hoopte hij nog op genezing, maar stilaan groeide in hem de zekerheid dat de werk-winkel mocht gesloten blijven.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familieleden en vrienden, uw medevoelen met mijn verminderende gezondheid deed mij zoveel deugd. Uit dankbaarheid voor alles wat gij voor mij deed thuis en in de kliniek te Brakel zal ik voor u bidden dat de Heer u sterke. Het wederzijds gebed is immers het enige dat over de dood heen een duurzame en innige band kan vormen. Daarom nog eens dank voor uw gebeden en voor de goede zorgen, en mag ik dan ook vragen de dokters, de zusters en het verplegend personeel dankbaar met mij te blijven gedenken; want ons goed-zijn voor elkaar hier op aarde geeft reeds een voorsmaak van de eeuwige beloning in ons aller VADERHUIS.

---

De families DANDOY, THYS,

VAN HUFFEL, CATERNANG

danken U oprecht voor de blijken van genegenheid en deelneming in hun rouw en voor uw vroom gebed.

---

Uitg. L. Engels, koster, Hemelveerdegem