

« Genade en vrede voor U ».

DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

**CYRILLA DANEELS**

weduwe van de Heer

**RENE - DENIS VAN DAMME**

Geboren te St.-Maria-Lierde, op 16 augustus 1900 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Brakel - Oprakel, op 4 juli 1980, nadat zij de pauselijke zegen en de ziekenzalving ontvingen had.



De families **DANEELS, VAN DAMME,**  
**TURTELBOOM en HOEBEKE,**

zijn erkentelijk voor uw blijken van medeleven in hun rouw en danken U.

Het zachte woord van deze goede moeder, de manier waarop zij met haar kinderen, verwanten en burens omging, het meeleven met alles wat in haar familie en in haar buurt gebeurde, maakte van deze vrouw een mens die men gaarne ontmoette, iemand die men ook in haar hoge ouderdom bleef waarderen, zelfs bewonderen. Zij was een mens die van de Heer de gave van wijsheid had ontvangen, waardoor haar levenswandel een toonbeeld werd voor haar kinderen en bekenden. Het beeld van moeder met haar goedheid, haar begaan-zijn, haar aanvaarden van de ouderdom, haar geduld, zal zeker haar familieleden bijblijven. Moeders vaste overtuiging dat een mensenleven gedragen en beschermd wordt door Hem die tot iedere mens zegt: « Uw naam staat geschreven in de palm van mijn hand », maakte haar tot een gelovige vrouw, die op tijd en stond zich tot God wendde in vroom gebed.

De naam van ons moeder in herinnering houdend, en dankbaar om de wijsheid van haar oordeel, om de mildheid van haar hart, om de eenvoud van haar geloof, bidden wij tot God: « Heer, wij spreken bij U ten beste voor onze dierbare overledene moeder Cyrilla. Laat haar, na volbrachte levenstaak, over de dood heen thuis komen bij U en schenk haar de vreugde die Gij van alle eeuwigheid aan Uw kinderen hebt toegezegd. Door Christus, Uw Zoon en onze Heer. Amen.