

Tot U, Heer, richt ik mijn geest ».



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Jean-Baptiste DANEELS

echtgenoot van Mevrouw

GABRIELLE SEEUWS

geboren te St.-Maria-Lierde op 26 mei 1914
en godvruchtig overleden in de kliniek
St. Elisabeth te Zottegem op 7 oktober 1975.
Hij ontving het sakrament der zieken en de
Apostolische Zegen.

De beste voorbereiding op de dood is het
leiden van een zinvol menselijk bestaan :
proberen zo door het leven te gaan, dat men
ook de laatste stap rustig kan zetten. Ieder
moment moet men Gods stem willen horen ;
wie zich hierop heeft toegelegd hoort de
Heer als vanzelf wanneer Hij definitief roept.

De gelatenheid waarmee Jean zijn ziekte
aanvaard heeft, getuigt dat hij met vrede
blik kon terugzien op het leven dat hij hier
op aarde leidde. Door zijn vlijtige en harde
arbeid stond hij in voor een degelijk onder-
houd van zijn gezin. Het grote vertrouwen
op O. L. Vrouw dat hij in zijn laatste levens-
dagen betoonde, laat ons vermoeden dat hij
steeds zijn werk, zijn zorgen, zijn huisgezin,
zijn leven onder haar bescherming heeft ge-
steld.

Dierbare echtgenoot, onze laatste reis die
we samen maakten zal mij steeds bijblijven.
Toen hebben wij beiden Maria gebeden de
belangen van onze familie ter harte te ne-
men. Op uw lijdensbed hebt gij uw betrou-
wen op Gods moeder op eenvoudige wijze
kenbaar gemaakt. Tijdens uw ziekte is uw

beeld van goede en begrijpende echtgenoot
nog dieper tot mij doorgedrongen. Ik dank
God dat ik met u door het leven mocht
gaan.

Bemide vader, ook uw kinderen dragen
uw gedachtenis mee door het leven als een
beeld van iemand die steeds bezorgd om
ons was, bij wie we op begrip konden re-
kenen, die naarstig werkte om ons gelukkig
te maken. Uw levensportret begeleide ons
verder leven.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinde-
ren, bemide familieleden, U allen dank ik
vooral om datgene wat u gedaan hebt tijdens
mijn laatste ziekte. Laat uw dienstwilligheid
en genegenheid voor mij verder blijken door
uw gebed : « God, wij bidden u met aan-
drang voor uw dienaar Jean, die Gij tot U
geroepen hebt. Reik hem Uw hand en leid
hem binnen in het vaderhuis ».

De families DANEELS, SEEUWS, DE LANGE,
VERSMISSEN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel