

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied ; de Naam des Heren zij gezegend. Job.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**JULIE DANEELS**

Weduwe van Mijnheer

**Theodoor Van Der Massen,**

geboren te St. Maria-Lierde, de 24 Januari 1859, en er overleden de 11 Mei 1950, voorzien van de H.H. Sacramenten.

Gelukkig die in de Heer ontslapen. Hun dood is kostbaar in de ogen van God, en hun heengaan maar een overgang van dit aardse tranendal tot de hemelse rust.

Diep was het geloof in haar hart vastgeankerd. Onderworpen als zij was aan Gods wil, verdroeg zij geduldig de moeilijkheden van haar oude dag. Daarom mag ze zich nu na een lang leven, zonder vrees voor haar opperste Rechter vertonen.

Vaartwel, lieve kinderen en kleinkinderen, bedroeft U niet, gelijk zij die geen hoop hebben. Wij zullen elkaar weerzien hierboven. Doet altijd uw christelijke plichten en God zal U zijn vrede schenken.

Bloedverwanten en vrienden, weest mij indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

7 j. en 7 m. 40 d.

Uitg. Valère Lafort, Maria-Lierde.

De familie VAN DER MASSEN,  
De familie DANEELS,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hen betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgesforvene,*

DANKEN U.